

Fantastiska framgångar för Sverigedemokraterna

Valet är över och Sverigedemokraterna är i kraft av resultatet numera att betrakta som ett etablerat parti. Det kommer förstas att ta tid att göra sig av med ovanan att tala om "de etablerade partierna" som synonymt med de sju i riksdagen. Likväl är det viktigt att vid varje givet tillfälle slå fast vår nya position så att väljarna inte glömmer bort att vi är med i matchen.

Jimmie Åkesson
Partiordförande



Tyvärr var det sannolikt just det som gjorde att vi den här gången missade riksdagen, det vill säga väljarnas försiktighet inför att rösta på ett parti som kanske ändå inte kommer in. Jämför man resultatet i kommunvalet med riksdagsvalet träder den bilden fram mycket tydligt. Landskrona är det värsta exemplet, med 22 procent i kommunvalet men endast 8 procent i riksdagsvalet. Medias konstruerade presidentvalsstämning slog hårt mot oss, den var avgörande i kampen om riksdagsplatserna.

Valanalyser, våra egna och andras, får ge svar på om det finns andra betydande förklaringar till valresultatet. Självklart kan även interna faktorer ha påverkat. Det finns dock ingen anledning att efter ett succéval, som vi utan tvekan gjort, stirra sig blind på det som inte lyckades fullt ut. Jag tycker istället att vi ska fokusera på det som blev så bra, till exempel det faktum att vi numera är representerade i hälften av landets kommunfullmäktigeförsamlingar. Att suget var så stort att vi till och med fick platser i kommuner där vi inte ens ställde upp i valet. Det har



Segerglädje på Sverigedemokraternas valvaka i Stockholm den 17 september 2006. Besvikelsen över missade riksdagsplatser förbyttes i glädje efter hand som resultaten från kommunvalen trillade in under natten.

skakat om etablissemangen rejält.

Sd har dominerat

Eftervalsdebatten har till stor del kommit att handla om Sverigedemokraternas framgångar. Det är nästan så att vi överskuggat den nya statsministern och hans regering. Själv har jag deltagit i flera debatter och intervjuer i riksmidia, även direktsända sådana. Plötsligt är det väldigt intressant att också tala med oss, inte bara om oss. Överallt spekuleras det om hur vi kunde nå så-

dana framgångar och de djupgående teorierna avlöser varandra. Ingen verkar ens ha reflekterat över att de som röstat på oss faktiskt delar våra åsikter och tycker att Sverigedemokraterna är det bästa partiet. Det måste helt enkelt ligga något annat, mystiskt bakom våra 163 000 röster.

Ökar i Sifo

Glädjande är för övrigt att se opinionsmätningarna efter valet. I Sifo noterades vi för 3,4 % i oktober - den högsta siffran någonsin. Även

övriga institut verkar bekräfta vår uppgång. Nu gäller det att vi lyckas förvalta det förtroende vi fått, så att vi också håller oss kvar på denna förhållandevis höga nivå under de fyra år som väntar innan nästa val.

Sverigedemokraterna har kommit för att stanna!

Tack alla väljare!

Tack alla valarbetare!

God jul och gott nytt år!



Inga myter - bara fakta

Ekonomen Lars Jansson gillar inte att hans uträkningar av invandringens kostnader kallas myter. I det här numret av SD-Kuriren ger han sina belackare inom etablissemangen svar på tal...

Sidan 3



Le Pen starkt framåt i mätning

Inför det franska presidentvalet noteras Front Nationals ledare, Jean Marie Le Pen för rekordstöd. I en mätning publicerad i Le Monde har han hela 17 procent av fransmännen bakom sig...

Sidan 9



Aldegren upprörd över Sd-förslag

Socialdemokraternas starke man i Region Skåne, Uno Aldegren, går till hetsk attack på Björn Söder och Sverigedemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan för regionen...

Sidan 10



SIDAN 4



SIDAN 5



SIDAN 9



JIMMIE ÅKESSON
SVERIGEDEMOKRATERNAS PARTIORDFÖRANDE

Kommunpolitik = ansvar och engagemang

Under Sölvesborgs kommunfullmäktiges novembersammanträde sa det blivande kommunalrådet, Heléne Björklund, att hon tycker det är bra att jag och mina partikamrater nu fått så starkt stöd att vi av egen kraft tar oss in i kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Då får Sverigedemokraterna också ta ansvar, menade hon. Underförstått kritiserade hon oss för att vi i huvudsak ställde oss bakom den borgerliga budgetreservationen, vilken hon inte var särdeles förtjust i. Den uteslöt nämligen stora delar av hennes kostsamma lansering av sig själv.

Jag har suttit i kommunfullmäktige på ett mer eller mindre isolerat mandat i över åtta år. Under hela den tiden har jag inte velat något annat än att få ta just ansvar. Det är en vilja jag uppenbarligen delar med mina partikamrater runt om i landet. Det har odlats en bild av sverigedemokratiska kommunpolitiker som ointresserade och passiva. Vi har hela tiden hävdats att det är en felaktig bild, att vi varit ett av de mest aktiva partierna i de kommuner där vi haft representation i fullmäktige. Problemet har varit att vi inte fått något ansvar utan att vi isolerats och därmed inte haft någon faktisk möjlighet att visa vad vi går för.

Nu blir det stor skillnad, i alla fall på många håll. I ett antal kommuner är vi vågmästare mellan blocken och kommer att spela stor roll i beslutsprocessen. Vi har faktiskt redan spelat roll, gjort skillnad genom att vägra sätta oss i knäet på något av blocken utan istället rösta utifrån övertygelse och vad vi lovat våra väljare. Invandringsfrågan har förstås stått i centrum för den mediala bevakningen. Det är förvisso en profilfråga men knappast den enda fråga vi engagerat oss i. Vi har också lagt förslag om klassmorfar, kommunala äldreombudsmän, vårdnadsbidrag inom barnomsorgen, jour-skolor för stökiga elever, drogtester i skolan, sänkta p-avgifter, fler övervakningskameror, betyg i ordning och uppförande med mera, med mera.

Min bild av de partikamrater som har kommunala uppdrag är mycket positiv. Den sverigedemokratiska kommunpolitikern är seriös, ansvarsfull och i högsta grad engagerad. Det kommer även 'de sju' att bli varse under de närmaste fyra åren...

I skrivande stund är det två och en halv månad sedan valet då Sverigedemokraterna blev en politisk kraft att räkna med. Över en natt mångdubblade vi våra mandat och våra folkvalda politiker. I min egen hemkommun, Karlskrona, blev vi tredje största parti med åtta mandat och tog därmed plats inte bara i kommunstyrelsen utan dessutom i en rad nämnder. Även i Blekinge läns landsting erhöill vi representation.

Då framgången har inneburit att mycket tid har gått åt till lokalpolitiskt arbete, har andra uppgifter, som till exempel arbetet med den tidning ni just nu håller i er hand, tyvärr fått vänta. Jag beklagar detta.

Situationen är dock inte unik; runt om i Sverige har Sverigedemokraternas framgångar varit enorma och många har ställts inför liknande problem, eller rättare sagt angenäma problem. För det är ju precis detta vi vill; ta ansvar och visa att vi är en politisk kraft att räkna med, även om det initialt innebär en ökad arbetsbelastning.

Nu tycker jag att vi alla välkomnar julhelgen, tar tillfället i akt och kopplar av i vänners och släktingars sällskap. I januari syns vi igen, förhoppningsvis ordentligt utvilade och stärkta inför det arbete som då startar på allvar, nämligen vägen mot riksdagen 2010.



RICHARD JOMSHOF
CHEFREDAKTÖR

SD KURIREN

© Sverigedemokraterna
Eftertryck tillåts endast om källan anges.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Box 200 85, 104 60 Stockholm
Tel: 08-22 66 77, Fax: 08-643 92 60
E-post: info@sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se

SD-KURIREN
Box 130 45, 250 13 Helsingborg
Telefon: 0455-151 33
E-post: redaktion@sdkuriren.se

HEMSIDA
www.sdkuriren.se

**ANSVARIG UTGIVARE
& CHEFREDAKTÖR**

Richard Jomshof
Telefon: 0455-151 33
Mobil: 0736-26 06 61
richard.jomshof@sdkuriren.se

REDAKTION

Björn Söder
bjorn.soder@sdkuriren.se

David Lång
david.lang@sdkuriren.se

**ÖVRIGA SKRIBENTER
I DETTA NUMMER**

Erik Almqvist, Lars Jansson,
Barti Jolomsky, Mattias Karlsson,
Jens Leandersson, Jimmie Åkesson

UTGIVNING

SD-Kuriren utkommer med cirka sex nummer per år till Sverigedemokraternas medlemmar samt övriga prenumeranter.

PRENUMERATION

Sex nummer - 50 kronor
Insättes på plusgiro 117 09 68 - 0

ANNONSERING

Se www.sdkuriren.se
eller ring 0455-151 33.

UPPLAGA

28 000 ex (december 2006)

SD-Kuriren utges av Sverigedemokraterna och är officiellt partiorgan. De åsikter redaktionen eller externa skribenter uttrycker i tidningen behöver inte nödvändigtvis motsvara partiets ståndpunkter. Redaktionen tar tacksamt emot foton, artiklar, sakuppgifter, tidningsurklipp och teckningar. Insänt material betraktas som tillhörande SD-K:s arkiv. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta, rätta, redigera, illustrera och publicera insänt material. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material.

ISSN 0284-6861.



**Besök SD-Kuriren på nätet!
Över 100 000 besök varje
månad. Uppdateringar
dygnet runt.**

[www.sdkuriren.se]

Inga myter - bara fakta

I en specialtidning om främlingsfientlighet mm, som Expressen i samarbete med rubricerade organisationer givit ut i september 2006, finns en artikel om "myter" av Daniel Poohl, Expo. Min bok *Mångkultur eller välfärd?* har använts som underlag för en av myterna. Poohls framställning är osaklig och ger en felaktig bild av vad invandringen kostar. Min bok baseras på fakta från seriösa offentliga institutioner och universitet som SCB, Integrationsverket, AMS och ytterligare hundratalet.

Boken har inget med främlingsfientlighet att göra och heller inget med vänster- eller högerextrema grupper. Poohl visar heller inget belegg för detta. Främlingsfientlighet har ibland blivit ett skällsord, som vissa skribenter tar till när de ogillar andras uppfattningar eller blir konfronterade med en verklighet, som de inte förstår.

Mina beräkningar av invandringens kostnader och intäkter baseras på centrala riktlinjer från regering och riksdag:

1. Välfärden och andra gemensamma tjänster skall finansieras solidariskt av alla skattebetalare.

2. Invandrarna skall inte särbehandlas utan få samma sociala förmåner och betala skatter som svensarna.

3. De beviljas permanenta uppehållstillstånd (PUT) utan karenstid som i många andra länder. I Danmark 7 år.

4. Invandringen är ett långsiktigt projekt, som hittills har pågått i ca 50 år.

5. Invandrarbefolkningen (utrikes födda plus födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder) utgör en mycket stor andel av hela befolkningen, 22 procent år 2004.

Konsekvensen av dessa riktlinjer är att alla skattefinansierade kostnader i kommuner och hos staten måste ingå i kalkylen. Detta har Poohl inte insett, eftersom han tydligen utgår ifrån att invandrarna skall särbehandlas och endast betala vad som är direkt kopplat till invandringen. Men invandrarbefolkningen, som uppgår till drygt 2 miljoner, skall delta i finansieringen av alla skattefinansierade kostnader på samma sätt som svenskarna. Annars vore det fråga om diskriminering av svenskarna. De skall t.ex. vara med och betala avgiften till EU och biståndet till tredje världen, som Poohl tar som exempel.

Inte bara statliga kostnader

Kostnaden för invandring uppgick (avrundat) till 240 miljarder kr (mdkr) 1999. Därtill kommer inkomstbortfall för stat och kommuner p.g.a. utebliven produktion från invandrare utan arbete. Det uppgick till ca 28 mdkr samma år. Detta skattebortfall är beräknat på marginalen och har ungefär samma effekt på ekonomin som kostnaden. Den totala summan, ca 267 mdkr, utgör inte mindre än 24 procent av samhällets samlade utgifter i stat och kommuner. (Se bilaga 2 till kapitel 7.)

Det är fel att relatera invandringens kostnader enbart till de statliga



Ekonomen Lars Jansson gillar inte att hans uträkningar av invandringens kostnader kallas myter.

kostnaderna som Poohl gör, eftersom kommunerna betalar närmare hälften av invandringens kostnader. Vi har t.ex. omkring 500 000 barn och ungdomar med utländsk bakgrund, som drar stora kostnader i kommunerna för barnomsorg, grundskola och gymnasium. Det finns anledning påpeka att sedan 1999 (basåret för mina beräkningar) har invandrarbefolkningen ökat med ca 250 000 personer netto efter avdrag för samtidig utvandring. Därför är kostnaden säkerligen betydligt högre i dag.

Fördubblad kostnad

Daniel Poohl är långtifrån sanningen när han påstår att jag inte beaktar, att invandrarna betalar skatter och därigenom bidrar till finansiering av välfärden. Hela kapitel 7 ägnas åt finansieringen och särskilt åt vad invandrarna betalar. Där framgår bl a att invandrarna 1999 betalade 117 mdkr i skatter och avgifter. Det är således stor skillnad mellan invandringens kostnader och vad invandrarna betalar i skatter och avgifter.

Fel blir det också när Poohl i sin text om "Myt 1" påstår, att statens kostnader för invandrare och flyktingar endast är 7,1 mdkr för 2005. Dessa kostnader visar endast vad Migrations- och Integrationsverken kostar plus en del ersättningar till kommunerna. Alla andra statliga och kommunala kostnader, ca 1400 mdkr 2005 bortser han från.

I relation till BNP har kostnaden för invandringen ungefär fördubblats, från 7 procent 1990 till 13,5 procent 1999. Som jämförelse kan nämnas att andelen 13,5 procent är 18 ggr större än Sveriges bistånd till utvecklingsländerna samma år (0.74 procent). Riksdagen diskuterar ibland hur mycket vi skall ge i bistånd men aldrig den 18 ggr större andelen, som vi lägger ned på invandringen från ca 180 länder.

Poohl hävdar att mina beräkningar är starkt överdrivna eller t.o.m. orimliga. I kapitel 6 visar jag, att invandrarbefolkningen kostade 150 000 kr/år och person, medan den inhemska befolkningen kostade 122 000 kr. Genomsnittet för hela befolkningen enligt nationalräkenskaperna var 130 000 kr/år och invånare. Så mina beräkningar vilar på mycket säker grund. Tar man även hänsyn till intäkterna, så blir skillnaden dock större.

Om alla invandrarbarns skattebetalningar och obligatoriska avgifter beaktas, så räcker dessa till att täcka ungefär hälften av invandringens

kostnader. Den andra hälften finansieras av den inhemska befolkningen. Genom att sysselsättningen är mycket lägre hos invandrarna, de ofta arbetar i branscher med låga förädlingsvärden och att de i genomsnitt har lägre löner, blir utfallet således ogynnsamt för den inhemska befolkningen.

Slutligen hänvisar Poohl till professor Jan Ekbergs beräkningar utan att ange någon källa. Ekberg publicerade tillsammans med Lars Andersson en rapport (Ds 1995:68) på uppdrag av Finansdepartementet. Den handlar främst om invandringens ekonomi fram t.o.m. 1990 och de första åren på 1990-talet. Kostnaden uppgick till 100 mdkr/år (se tabell 5.8 + 5.9 i deras rapport). Enligt en artikel av Jan Ekberg i *Journal of Population Economics*, nr 3 1999, uppgick kostnaden för invandring till minst 121 mdkr 1994. De uppgifter om kostnader som Poohl lämnar i artikeln är därför inte trovärdiga.

Kostar som sjukvården

Förutom de förklaringar till skillnader som nyss nämnts kan följande tillfogas. Alla skattefinansierade kostnader ingår ej i Ekberg/Anderssons beräkningar. Antalet invandrare i deras beräkningar utgör 1,2 miljoner, medan mina beräkningar omfattar 1,8 miljoner. Huvudparten av kostnaderna i deras beräkningar uppstod fram till 1990, medan mina beräkningar avser tiden fram till 1999. Konsumentprisindex steg med 24 procent under 1990-talet. Så det finns goda förklaringar till varför kostnaden för invandring mer än fördubblades under 1990-talet.

Svenska skattebetalare har fått rycka in och betala 150 miljarder kr/år (Skillnaden mellan 267 mdkr och vad invandrarna betalade, 117 mdkr/år). Det motsvarar ungefär vad hela sjukvården kostar under ett år. De höga kostnaderna är således verkliga och ingen myt som Poohl och Expo gör gällande.

I övrigt finns det finns gott om bortförklaringar i Poohls framställning. När han t.ex. påstår att det bara finns en ringa överrepresentation ifråga om brottslighet, så stämmer detta inte. I själva verket är den mycket stor. Läs kapitel 5 i min bok, där jag visar i figur 5/1, att för grova brott är den 2 - 5 ggr så stor - beroende på slag av brott - bland utländska medborgare i jämförelse med svenska.

Lars Jansson

Budget 2007: Otillräcklig omprioritering

Efter det socialdemokratiska misslyckandet har den borgerliga Alliansen tagit över regeringsmakten och genomfört en kursändring. På kort tid arbetades budgetpropositionen fram och presenterades för Riksdagen den 16 oktober. Positivt är att regeringen prövar nya vägar för att komma till rätta med arbetslösheten. Man har dessvärre valt att prioritera mångkulturen lika högt som den förra regeringen, vilket innebär att de mest betungande kostnaderna finns kvar. Istället finansieras de nya satsningarna genom försämrade villkor för exempelvis arbetslösa. Regeringen lyfter fram ett antal åtgärdsförslag som markerar kursändringen i förhållande till den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Skattesänkningar

Bland de nya åtgärderna tycker Alliansen bäst om att nämna inkomstskattesänkningen för låg- och medelinkomsttagare, vilket man kanske menar är beviset för att den nya inriktningen gynnar vanligt folk. Motiveringen till skattesänkningen sägs av regeringen vara att det ska bli mer lönsamt att arbeta. En annan positiv effekt skulle kunna bli ökad konsumtion vilket vore gynnsamt för handeln. Särskilt stor effekt kan vi dock inte räkna med eftersom avgiften till a-kassan ökar och dessutom väntas bli obligatorisk. Själva skattesänkningen är dock i linje med Sverigedemokraternas valmanifest. Den förra regeringen misslyckades i sina försök att dölja arbetslöshet genom konstlad sysselsättning. Det är därför tydligt att någon typ av kursändring är nödvändig med tanke på det enorma resursslöseri som följer av att en stor del av den arbetsföra befolkningen på ett eller annat sätt står utanför arbetsmarknaden. Nystartsjobben, det vill säga sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar och långtidsarbetslösa, är en åtgärd som det ska bli intressant att se effekterna av. Positivt är att incitamenten för arbetande över 65 förbättras ännu mer, eftersom den förväntade demografiska utvecklingen kan komma att ställa nya krav på förvärvsarbete bland äldre. Skattereduktion för hushållsnära tjänster är i linje med Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska program. Att ersätta den statliga fastighetsskatten med en kommunal avgift är en åtgärd som förtjänar att vidareutvecklas. I vissa delar av OECD-området utgörs den huvudsakliga kommunala inkomstkällan av just fastighetsskatt. Sammanlagt ska skatterna sänkas med cirka 42 miljarder kronor enligt regeringens budget.

Finansiering av skattesänkningarna

Ett radikalt grepp är att minska de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 52 000 platser. Med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut finns det anledning att ifrågasätta åtgärden. Vidare strävar regeringen efter minskad byråkrati genom nedläggning av vissa myndigheter, vilket dock är i linje med Sverigedemokraternas valmanifest. Som tidigare nämnts höjs avgiften till a-kassan, ersättningsnivåerna ska sänkas, så även taket i sjukförsäkringen. Den minskade trygghet som dessa besparingar innebär, kommer att straffa regeringen om inte antalet arbetstillfällen ökar snabbt. Regeringen borde ha utrett om man först kunnat invänta positiva resultat av jobsatsningarna, förslagsvis genom minskade kostnader för invandring och mångkultur. En mer osäker källa till finansiering är de två miljarder kronor man hoppas spara genom hårdare tag mot fusk med a-kassa och sjukförsäkring. Hoppas kan man ju alltid, men om besparingen uteblir så riskerar balansen att rubbas. Den nya regeringen skrotar systemet med höjt grundavdrag för boende i stödområde A, vilket nyligen infördes av den socialdemokratiska regeringen. Alliansen är dock inte villig att fullt ut följa rekommendationen att sänka arbetsgivaravgifterna i dessa regioner. Detta föreslogs av utredningen Regionala stimulanståtgärder inom skatteområdet (SOU 2005:68) och förespråkades av Sverigedemokraterna redan innan nämnda utredning tillsattes.

Utförsäljning av statliga företag

Regeringen säger sig vilja sälja ut statliga företag för 50 miljarder kronor per år under de tre kommande åren. Sverigedemokraterna delar Alliansens uppfattning om att staten inte ska ha ett stort företagsägande bara för ägandets egen skull. Det framgår dock av vårt ekonomisk-politiska handlingsprogram att ett betydande statligt ägande behövs i vissa kategorier av företag. Vi kommer därför nog följa utvecklingen och räknar med att inom kort publicera en artikel som enbart avhandlar vår syn i denna fråga. Den spontana bedömningen är dock att borgarnas utförsäljningsplaner är mer omfattande än vad som är motiverat. Tills vidare kan vi glädjande nog konstatera att regeringen inte har för avsikt att sälja ut vare sig LKAB eller Vattenfall. Positivt är också att pengarna som kommer in som resultat av utförsäljningarna ska gå till att amortera på statskulden, samt att de statliga bolagens finansiella struktur ska ses över.

Övrigt

För lite görs för att uppmuntra nyföretagande och befintliga småföretags expansion. Sverige ligger långt efter andra OECD-länder i de avseendena och frågan måste prioriteras upp. I ett land som ligger så högt som Sverige i fråga om uppfinningar och innovationer är det inte mindre än en skandal att antalet nya företag som klarar att växa inom landets gränser är så begränsat. Avgiften till EU beräknas bli 28,9 miljarder kronor. Av detta får vi tillbaka 13,7 miljarder i form av bidrag. Netto betalar Sverige alltså 15,2 miljarder under år 2007.

David Lång

De tolerantas intolerans

Avhumaniseringen och dess konsekvenser

Det socialliberala etablissemangets främsta honnörssord är tolerans. Snart sagt varenda samhällsgrupp, alltifrån fanatiska islamister till pedofiler omfattas av denna kvalmiga och irrationella tolerans och "förståelse". Det finns dock ett undantag och det är vi sverigedemokrater. För när de tolerantas världsbild utmanas och hotas av traditionalister, så byts plötsligt toleransen mot intolerans, antidemokrati, folkförakt, fördomar och ett osmintat hat, som nästan för tankarna till 1930-talets Tyskland.

Mattias Karlsson



Efter Dansk Folkepartis (DF) första riktiga succéval hördes röster om att det danska folket behövde bytas ut. Föraktet riktades sig inte bara mot DF och deras väljare utan mot hela den danska nationen. Aftonbladets kolumnist Anders Westgårdh skrev till exempel 011123: "Sitt där och inavla er tillbaka till stenåldern. Men kom sen inte kravlande över Öresundsbron efter sympati när isoleringen övergår i tristess - för här har ni inget att hämta. Danskjävlar."

Här finns en tydlig parallell till etablissemangets reaktioner efter Nej-sidans seger i folkomröstningen om flyktingmottagande i Sjöbo. Hatet kände inga gränser och Sven-Olle Olsson och de övriga invånarna i Sjöbo utmålades som dumma, fula och inavlade. Centerledningen kallade sina forna partikamrater i Sjöbo för "bruna löss". I Expressen kallades Sven-Olle för "Svin-Olle" och framställdes som en fet gris. Längst gick dock även denna gång tidningen Aftonbladet som på sina kultursidor publicerade följande dikt:

"Du har ett fult tryne Sven Olle, liksom de andra svinen i din sjöbostia. Vilken skadlig näring har du förätt dig på? Är det stekt fläsk och kokt gröt med grädd? Det är en ensidig kost som förstöcker. Med den alldeles råa och lidande världen strax utanför din egen hank och stör har du mage att ignorera och förskjuta. Vad är du rädd för Sven-Olle? Att sittfläsket skall börja brinna? Vem är du rädd för Sven-Olle? Att någon därutaför skall komma? Att någon skall komma och ta maten ur munnen på dig. Oroa dig inte! Ingen vettig människa vill dela ditt bröd."

Ytterligare ett exempel är när det socialliberala etablissemanget i Belgien inte längre visste hur man skulle hantera det stadigt ökande väljarstödet för det nationalistiska partiet Vlaams Blok. Då bestämde man sig helt sonika för att förbjuda och kriminalisera partiet.

Efter Sverigedemokraternas framgångar har det nu blivit Sverigedemokraternas och skåningarnas tur

att få sin släng av den toleranta slev. Redan innan valet utbröt ett smärre inbördeskrig mellan de toleranta ledarredaktionerna på Sydsvenska Dagbladet och Kristianstadsbladet. Anledningen var att en ledarskribent på Kristianstadsbladet, dristat sig till att säga, att Sverigedemokraterna kanske inte var fullt så hemska längre och att det kanske ändå kunde vara värt att titta på partiets regionpolitik innan moderaterna bestämde sig för att samregera med socialdemokraterna i händelse av att Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare.

Sydsvenska Dagbladets svar på detta blev att idiotförklara, inte bara den aktuella ledarskribenten utan hela Kristianstad och dess invånare. Man publicerade bland annat följande Kristianstadscitat från Hjalmar Söderberg: "Denna stad är en ganska sorglig företeelse: en liten dum och smutsig rektangel med kyrkan i ena änden och läroverket i den andra."

Dagarna efter valet valde så gott som varje tolerant ledarskribent med självaktning att visa sitt förakt över Skåne, skåningar och sverigedemokrater. Den 19 september beskrev till exempel Expressens ledarskribent, PM Nilsson, indirekt skåningarna som rasistiska, "mentalsjuka", "kräk": "Att gnälla på invandrare är en mental sjukdom. Det är en djupt störd skitsnackarkultur som gör folk dumma, slöa och elaka. Som effektivt stoppar reformer och som dödar den förnuftiga politiska debatten. Och gnäller gör de. Jag har aldrig mött en så öppen och rå och folklig rasism som i Skåne. Jag har aldrig upplevt en så djävulsk ryktes-spridning om smårån, butiksstölder och slagsmål. Jag har aldrig varit på ett ställe där så många fega kräk så tvångsmässigt förolämpar folk med annan hudfärg."

Nu väntar jag bara på det första förslaget om att göra om Landskrona till ett arbetsläger för alla de feta, elaka, inavlade och dumma nationalisterna, som haft mage att förespråka en politik som påminner om våra grannländers.

Vilka är de psykologiska mekanismerna bakom det språkbruk som detta hat ger upphov till och vad kan det få för konsekvenser? Nedan följer några ur raden av exempel på det jag åsyftar:

- I programmet Reportrarna den 16 november 1999 jämförde programledaren Bo Holmström sverigedemokrater med "en slemmig insekt". (Ett tilltag som Granskningsnämnden för radio och tv för övrigt inte ansåg vara "oförenligt med kravet på opartiskhet".)

- Vid ett fullmäktigemöte i Helsingborg år 2003 kallades Sverigedemokraterna för "löss i flaggan" av en folktoppartistisk kommunfullmäktigeledamot.

- Inför folkomröstningen om EMU kallade miljöpartiets språkrör, Peter Eriksson, Sverigedemokraterna för



När de tolerantas världsbild utmanas och hotas av traditionalister, så byts plötsligt toleransen mot intolerans, antidemokrati, folkförakt, fördomar och ett osmintat hat, som nästan för tankarna till 1930-talets Tyskland.



Sjöbopolitikern Sven-Olle Olsson kallades "Svin-Olle" inför folkomröstningen om kommunens flyktingmottagande 1988.

"bruna löss" i ett av teves morgonprogram.

- När det stod klart att Sverigedemokraterna tagit ett mandat i i Melleruds kommunfullmäktige sade kommunstyrelsens ordförande Robert Svensson (c): "Det är för djävligt. Jag trodde inte att det fanns så mycket ohyra i Melleruds kommun." (Ttela 22/8-06)

- När det på valnatten stod klart att Sverigedemokraterna inte skulle ta något mandat i Vellinges kommunfullmäktige sade kommunalrådet Göran Holm (m) att: "Det är ju för väl att vi inte får in såna löss här". (Svd 20/9-06)

- Med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i Gävle uttryckte sig en ledarskribent på Gävle Dagblad på följande sätt: "Det är alltså ytterst viktigt, rent grundlägg-

gande, att Alliansen förmår forma en integrationspolitik som inte bara fungerar utan är mycket verkningsfull. Det är ett effektivt sätt att mota den ohyra som tränger in i våra valda församlingar." (GD 20/9-06)

Ovanstående beskrivningar av oss sverigedemokrater blir särskilt intressanta i ljuset av en uppsats publicerad vid sociologiska institutionen på Lunds universitet, som jag nyligen läste och som bar titeln "Varför blir människor massmördare?". Nedanstående text är ett utdrag ur uppsatsen:

"Avhumanisering är antagligen nödvändigt i verkställandet av ett folkförfärd. I och med detta berövas offren sitt människovärde. Kelman och Hamilton menar att avhumaniseringen sker i två steg. Först berövas offret sin identitet genom att man refererar till en viss kategori. Det andra steget är att man exkluderar denna kategori från den mänskliga gemenskapen. En vietnames blir degraderad till 'gook', en tutsi blir till en "kackerlacka", liksom en jude inte längre betraktas som en människa utan förvandlas till en "råtta" eller 'ohyra'. Dennes degradering medför ett indragande av de mänskliga skyldigheterna gentemot offren, 'ohyran behandlas hur som helst'. När väl de moraliska skyldigheterna inte längre existerar ligger vägen i princip öppen för folkförfärd. (Waller, 2002 s. 244 ff.)"

"Artikeln visar tydligt propagandans nedvärdering av tutsierna. Dessa omnämns som kackerlackor, samtidigt som hutuerna benämns som 'fjärilar' som en förskönande jämförelse. Att kalla tutsier för kackerlackor var ingen nypåkommen företeelse. Benämningen 'kack-

erlackor' och 'ormar' hittades på av den hutuextremistiska rörelsen redan på 1960-talet. Termerna var så vanliga att de accepterades av både tutsier och hutuer. (Kimenyi, 2001 s. 441) Inte desto mindre är det benämningar på två av de mest av de hatade djuren i Rwanda, vilka ofta dödas vid upptäckt. Vokabulären är slående lik den som användes av nazisterna mot judarna. Dessa kallades 'rättor', 'ohyra', 'löss'. Vokabulären var ett försök att jämställa 'fienden' med lägre stående djur. Skadedjur utgör ett hot och måste därför elimineras. På det psykologiska planet kunde alltså hutubefolkningen lära sig att inte bara hata tutsier, utan att också betrakta dem som farliga ohyra som skulle avlägsnas."

Det ovanstående väcker följande funderingar hos mig:

1. När politiska och massmediala förebilder sänder ut den här typen av signaler är det då särskilt märkligt att förvirrade ungdomar på den extrema vänsterkanten uppfattar det som fullkomligt legitimt att förfölja och skada sverigedemokrater?

2. Kan det verkligen vara så att det inte finns något samband mellan att stora delar av den styrande eliten betraktar oss sverigedemokrater som ännu inte utrotad ohyra och att man inte lyftt ett finger för att stoppa AFA:s attacker mot oss?

3. Är det inte vansinnigt ironiskt att de människor som tänker på sina meningsmotståndare som löss och ohyra motiverar detta med att vi har "en fruktansvärd människosyn"?

Ska Sverige vara svenskt?

Vår tids stora ödesfråga är mångkulturen. Man kan skriva spaltmeter om hur mångkulturen är ett hot mot nationen, eller om hur berikade den är - beroende på vilken "sida" man valt. När allt kommer till kritan, är det dock en grundläggande frågeställning mångkulturens vara eller icke vara handlar om; ska Sverige vara svenskt eller inte?

Och då menar jag inte svenskt som i "hela världen är svensk så fort den befinner sig i Sverige", utan svenskt som i den mening vanligt folk - som ännu inte kapitulerat helt för den politiska korrektheten - uppfattar det. Svenskt som i lagom-landet, röda stugor, välfärd, vackra kvinnor, skidor-på-vintern och charter-på-sommaren, lantställe, ställa sig i kö, Volvo, fika, midsommar och så vidare, och med en etnisk identitet vars historia börjar någonstans med skäggiga vikingar. Jag har tagit ställning; jag vill att Sverige ska vara ett svenskt land. Därmed inte sagt att jag motsätter mig förändring, men det ska ske naturligt och inte påtvingat.

Det naturliga vore förstås att denna frågeställning är okontroversiell, och så tillvida inte samhället är helt misslyckat kan man tänka sig att det rimliga är att dess medborgare gör samma ställningstagande som jag, det vill säga att man värnar den nation man identifierar sig med. Denna tanke är dock helt otänkbar för hela det politiska etablissemanget. När man utvärderar Sverigedemokraternas framgångar, kommer man ibland fram till att det bottnar i ett missnöje med en misslyckad invandringspolitik. Så långt har man säkerligen rätt. Nästa fråga blir då följaktligen vad det är med invandringen som folk är missnöjda med. Här börjar det roliga.

Jag har hittills inte sett en enda analys av Sverigedemokraternas framgång i valet som ens laborerar med den förklaring som stämmer in på mig själv, det vill säga att man röstar på Sverigedemokraterna för att man vill att Sverige ska vara svenskt. Att tycka så vore att vara emot mångkultur, ett ställningstagande som dock inte existerar i det



När allt kommer till kritan är det en grundläggande frågeställning mångkulturens vara eller icke vara handlar om; ska Sverige vara svenskt eller inte? Foto: Richard Jomshof

politiska etablissemangets värld. Möjligtvis finns det några få nazister som tycker så menar man, men vanligt folk kan väl ändå aldrig tycka att Sverige ska vara svenskt? (Att sedan samtliga partier, utom kommunisterna, hade denna åsikt under 50- och 60-talen är en annan femma.) Nej, man utgår från att även Sverigedemokraternas väljare förstås är stormförtjusta i mångkultur. Att de ändå röstar på Sverigedemokraterna beror på missnöjet med segregationen. Kunde man dock bara få folk att blandas lite mer, kommer förstås ingen längre ha något emot att det enda svenska samhället avvecklas.

Sedan, för att hitta botemedlet mot Sverigedemokraterna, gör man en problemanalys av segregationen. Om det förut var de mångkulturella skygglapparna som styrde analysen, så är det nu de parti-ideologiska. Alliansen tycker förstås att den ständigt ökande segregationen beror på att invandrare inte ges tillräckliga möjligheter att starta företag och utnyttja sin kompetens. Vänstern menar, lika givet, att problemet är en förtryckande struktur, det vill säga svenskarna (precis som alltid med socialismen: klassförtryck, kvinnoförtryck, förtryck av sexuella minoriteter och nu förtryck av etniska minoriteter). Eftersom vänstern på senare tid vandrat åt höger och allianspartierna åt vänster, lånar man också lite av varandras förklaringar.

Som kuriosita bör nämnas att ingen någonsin, i sina strategier för att

motarbeta segregationen, kommit på tanken att en ytterligare invandring av cirka 60 000 personer årligen knappast underlättar.

Det finns säkert gott om riksdagspartier som har slagits av tanken att det kan finnas svenskar som vill att det ska finnas ett svenskt samhälle. Kanske finns det till och med de som själva håller med. Troligtvis har de då sneglat över axeln av rädsla att någon sett på dem vilka syndiga tankar de tänker. Och eftersom ingen vågar ta upp detta som en förklaringsmodell till Sverigedemokraternas framgång (alla vet att den som så gjorde, automatiskt själv skulle bli "en sän" där främlingsfientlig" och få ägna närmsta tiden åt att bevisa sin oskuld), kommer det heller inte att vara med denna utgångspunkt man lägger upp sina strategier för att "motarbeta" Sverigedemokraterna.

I praktiken förbjuder alltså den politiska korrektheten sig själv från att utarbeta taktiska strategier mot sina motståndare. Detta är ett läge vi sverigedemokrater bör ta tillvara. När vi hamnar i en debatt kring invandring ska vi givetvis bemöta våra motståndares prat om "misslyckad integrationspolitik", med att de haft god tid på sig och ändå inte lyckats. Men, det skadar knappast om vi sedan kan leda in diskussionen på den grundläggande frågeställningen: ska Sverige vara svenskt?

Erik Almqvist

Noterat...

Försämrad pressfrihet i Sverige

Pressfriheten i Sverige är inte längre i topp, och landet ligger i dag först på fjortonde plats bland världens länder, rapporterar ST Press den 24 oktober.

Det är organisationen Reportrar utan gränser som en gång varje år gör en sammanställning över var i världen pressfriheten är som starkast respektive svagast. Sverige backar två placeringar till plats fjortonde i årets sammanställning. Orsaken till detta är UD:s roll i samband med att Sverigedemokraternas webbplats stängdes ned tidigare i år.

Backar gör även Danmark, som faller från en delad förstaplats i fjol till nittonde plats i år, detta med anledning av de hot som riktades mot upphovsmännen till den omtalade Muhammed-teckningarna som publicerades 2005.

Stoppar stödet till "antirasistiskt arbete"

Den nya integreringsministern, Nyamko Sabuni, stoppar nu det statliga stödet på 5,5 miljoner kronor till Centrum mot rasism (CMR), skriver Svenska Dagbladet den 19 oktober.

Bortsett från att hon sätter punkt för den förra regeringens största satsning mot rasism, kan hon också göra sin egen farbror Mkyabela Sabuni arbetslös. Han leder nämligen CMR. Nyamko Sabuni stoppar det statliga stödet från 2007 eftersom hon anser att CMR har misslyckats i sitt arbete, bland annat genom att fokusera på irrelevanta uppgifter.

- De få gånger jag hört talas om deras verksamhet har varit i uppseendeväckande sammanhang, säger Nyamko Sabuni och hänvisar bland annat till CMR:s kritik mot GB:s marknadsföring av glassen Nogger Black, som anklagades för att vara rasistisk.

Invandrarprojekt slutade i fiasko

För två år sedan startade Borås stad ett så kallat mångfaldsprojekt. Syftet var att utbilda och påverka företag att anställa invandrare. Projektet slutade dock i totalt fiasko, rapporterar Sverige Radio P4 Sjuhärad den 3 oktober.

Det visar sig nu att inte ett enda företag visat intresse för mångfaldsprojektet. Enhetsansvarig på introduktionscenter i Borås, Liisa Larsson, förklarar misslyckandet med okunskap, fördomar och brist på tid från företagens sida.

Skola stoppar adventsfirande i kyrka

Västerängsskolans rektor i Bålsta har bestämt att man inte ska fira advent i kyrkan i år, rapporterar Svenska Dagbladet den 30 september.

Enligt rektor Jonas Andrae Johansson ska inte barnen tvingas att "medverka i en andlig ritual" då det "diskriminerar elever med annan trosuppfattning". Beslutet fattades i förra veckan under en diskussion om hur olika högtider firas på skolan. Tidigare har dock skolan firat första advent i kyrkan, med kortare gudstjänst, sång och läsning ur julberättelsen.

- Det är absurt att inte barnen ska få se julkrubban, sjunga sånger och lyssna till några väl avvägda ord av prästen, säger den kristdemokratiska riksdagsmannen Mikael Oscarsson till Uppsala Nya Tidning.

Men trots protester, bland annat från lärarkollegiet, står rektorn fast vid sitt beslut:

- Det är klart att vi ska ha en diskussion i skolan men för mig känns beslutet ändå ganska självklart. Inga traditioner kommer ju egentligen att försvinna, vi kommer att tända ljus och ha luciatåg precis som vanligt. Vi kommer bara inte att fira det i kyrkan. Där- emot kommer vi att besöka kyrkan i studiefysföreläsning, precis som vi gör i en moské eller ett buddistiskt tempel, säger rektor Johansson till Svenska Dagbladet.

Västerängsskolan har i dagsläget cirka 430 elever, varav ett tiotal elever har utländsk härkomst.

SOM SAGT...



Nyligen citerade påven en kejsare från 1300-talet som sa att "Islam sprids med svärdet" Påven har nu tvingats be om ursäkt om inte Islam ska svara med våld och nya självmordsattacker mot detta falska uttalande.

<http://bartijolomsky.blogspot.com/>

162 463 TACK,

Sverigedemokraternas succéval skakar etablissemangen!

Den 17 september vann Sverigedemokraterna 162 463 röster i riksdagsvalet, 286 mandat i 145 kommuner och 16 mandat i tre landsting. Därmed befäste partiet positionen som det största utanför riksdagen - denna gång helt utan konkurrens. Inget av de i media så omtalade uppstickarpartierna kom i närheten av Sverigedemokraternas resultat.

I Skåne och Blekinge är det nu bara Vellinge som saknar sverigedemokrater i kommunfullmäktige. I flera kommuner, däribland Landskrona, Karlskrona och Falköping, har Sverigedemokraterna fått vågmästarställning. I Malmö stad och Örebro läns landsting får partiet oppositionsråd. Åtskilliga platser i styrelser, nämnder och beredningar ska tillsättas. Trots att Sverigedemokraterna missade riksdagen med cirka 50 000 röster kan valet 2006 bara beskrivas som en rejäl succé, som skakat om etablissemangen ordentligt. Det har också varit tydligt i eftervalsdebatten att man nu tar partiet på större allvar än tidigare. Media, politiska motståndare och bedömare verkar vara överens om att Sverigedemokraterna kommit för att stanna.

Nu väntar fyra år i hetluften. Klart står att detta succéval bäddat för inträde i riksdagen om fyra år. Då hoppas vi att ännu fler väljer blåsippans väg...



Joakim Larsson tog sig in i Uppsalas fullmäktige på Sd:s enda mandat.



Adam Marttinen utslöts ur Transport för att han var sverigedemokrat. Nu sitter han i fullmäktige i Eskilstuna.



Martin Karlsson och hans lokala partikamrater gjorde braksuccé i Eslöv.



Partikassör Arnold Boström kom äntligen in i Huddinge.



Thoralf Alfsson har fyra år framför sig i Kalmarpolitiken.




Lars Henningsson är en av två sverigedemokrater i Sundsvalls kommunfullmäktige.



Roger Hedlund kämpade och vann plats i Gävles fullmäktige.



 = kommun med Sd-mandat

KÄRA VÄLJARE!

Partiledare Jimmie Åkesson tar plats i Sölvesborgs kommunstyrelse.

Såväl Yngve Johansson som hans bror Håkan får plats i Arvikas kommunfullmäktige.



Partisekreterare Björn Söder blir ledamot i Skånes regionstyrelse.



SD-Kurirens chefredaktör, Richard Jomshof, är vågmästare i Karlskrona.



Sten Andersson, tidigare moderat riksdagsman, är nu oppositionsråd för Sd i Malmö.



Mikael Jansson blir förste sverigedemokrat i Göteborgspolitiken.



Kommunvalet: 286 stolar i 145 kommuner

Blekinge län:

Karlshamn, 7,18 % (4 mandat)
Karlskrona, 9,55 % (8 mandat)
Olofström, 4,29 % (2 mandat)
Ronneby, 6,88 % (3 mandat)
Sölvesborg, 9,32 % (5 mandat)

Dalarnas län:

Avesta, 1,88 % (1 mandat)
Borlänge, 4,03 % (2 mandat)
Hedemora, 1,91 % (1 mandat)
Orsa, 3,78 % (1 mandat)

Gävleborgs län:

Bollnäs, 2,32 % (1 mandat)
Gävle, 4,11 % (3 mandat)
Nordanstig, 3,46 % (1 mandat)
Söderhamn, 4,20 % (2 mandat)

Hallands län:

Falkenberg, 3,13 % (2 mandat)
Halmstad, 2,53 % (2 mandat)
Laholm, 3,44 % (1 mandat)
Varberg, 2,92 % (2 mandat)

Jämtlands län:

Härjedalen, 3,55 % (2 mandat)

Jönköpings län:

Eksjö, 1,51 % (1 mandat)
Gislaved, 4,54 % (2 mandat)
Gnosjö, 2,16 % (1 mandat)
Sävsjö, 2,03 % (1 mandat)
Tranås, 2,04 % (1 mandat)
Vaggeryd, 2,07 % (1 mandat)

Kalmar län:

Borgholm, 1,55 % (1 mandat)

Hultsfred, 3,31 % (2 mandat)

Högsby, 5,53 % (2 mandat)

Kalmar, 3,07 % (2 mandat)

Mörbylånga, 2,47 % (1 mandat)

Nybro, 1,86 % (1 mandat)

Oskarshamn, 3,77 % (2 mandat)

Kronobergs län:

Alvesta, 2,08 % (1 mandat)

Lessebo, 2,00 % (1 mandat)

Markaryd, 1,86 % (1 mandat)

Tingsryd, 2,05 % (1 mandat)

Uppvidinge, 3,00 % (1 mandat)

Växjö, 2,60 % (2 mandat)

Älmhult, 2,15 % (1 mandat)

Norrbottnens län:

Gällivare, 2,37 % (1 mandat)

Skåne län:

Bjuv, 14,79 % (5 mandat)

Bromölla, 8,23 % (3 mandat)

Burlöv*, 14,36 % (6 mandat)

Båstad, 2,79 % (1 mandat)

Eslöv, 12,04 % (6 mandat)

Helsingborg, 9,57 % (6 mandat)

Hässleholm, 6,50 % (4 mandat)

Höganäs, 4,90 % (2 mandat)

Hörby, 4,71 % (2 mandat)

Höör, 10,49 % (4 mandat)

Klippan, 8,10 % (3 mandat)

Kristianstad, 4,35 % (3 mandat)

Kävlinge, 13,14 % (6 mandat)

Landskrona, 22,26 % (12 mandat)

Lomma, 3,35 % (2 mandat)

Lund, 3,10 % (2 mandat)

Malmö, 7,47 % (5 mandat)

Osby, 3,71 % (2 mandat)

Perstorp, 7,33 % (3 mandat)

Simrishamn, 3,93 % (2 mandat)

Sjöbo, 4,35 % (2 mandat)

Skurup, 7,52 % (3 mandat)

Staffanstorps, 3,68 % (1 mandat)

Svalöv, 14,76 % (5 mandat)

Svedala, 12,65 % (6 mandat)

Tomelilla, 8,86 % (4 mandat)

Trelleborg, 12,57 % (7 mandat)

Ystad, 5,16 % (3 mandat)

Åstorp, 9,23 % (3 mandat)

Ängelholm, 5,10 % (2 mandat)

Örkelljunga, 7,14 % (3 mandat)

Östra Göinge, 6,03 % (2 mandat)

Stockholms län:

Haninge, 3,20 % (2 mandat)

Huddinge, 3,00 % (2 mandat)

Järfälla, 2,37 % (1 mandat)

Nykvarn, 2,31 % (1 mandat)

Nynäshamn, 2,82 % (1 mandat)

Sigtuna, 2,17 % (1 mandat)

Södertälje, 2,20 % (2 mandat)

Upplands-Bro, 2,19 % (1 mandat)

Upplands Väsby, 2,45 % (1 mandat)

Södermanlands län:

Eskilstuna, 3,32 % (2 mandat)

Flen, 1,88 % (1 mandat)

Strängnäs, 1,74 % (1 mandat)

Uppsala län:

Enköping, 2,25 % (1 mandat)

Heby, 2,16 % (1 mandat)

Tierp, 3,41 % (2 mandat)

Uppsala, 2,28 % (1 mandat)

Älvkarleby, 5,31 % (2 mandat)

Östhammar, 1,47 % (1 mandat)

Värmlands län:

Arvika, 4,32 % (2 mandat)

Filipstad, 2,56 % (1 mandat)

Forshaga, 4,75 % (2 mandat)

Hagfors, 2,49 % (1 mandat)

Hammarö, 2,33 % (1 mandat)

Karlstad, 2,42 % (2 mandat)

Kil, 2,94 % (1 mandat)

Kristinehamn, 2,05 % (1 mandat)

Sunne, 4,07 % (2 mandat)

Säffle, 3,47 % (1 mandat)

Torsby, 2,69 % (1 mandat)

Västernorrlands län:

Sundsvall, 3,19 % (2 mandat)

Timrå, 4,64 % (2 mandat)

Ånge, 2,33 % (1 mandat)

Västmanlands län:

Hallstahammar, 3,46 % (2 mandat)

Kungsör, 1,77 % (1 mandat)

Köping, 2,30 % (1 mandat)

Sala, 1,68 % (1 mandat)

Surahammar, 1,98 % (1 mandat)

Västra Götalands län:

Ale, 2,79 % (1 mandat)

Bollebygd, 2,86 % (1 mandat)

Borås, 2,84 % (1 mandat)

Falköping, 4,02 % (2 mandat)

Färgelanda, 2,93 % (1 mandat)

Göteborg, 2,98 % (1 mandat)

Härryda, 2,21 % (1 mandat)

Kungälv, 2,51 % (1 mandat)

Lerum, 2,52 % (1 mandat)

Lilla Edet, 2,68 % (1 mandat)

Mariestad, 1,48 % (1 mandat)

Mellerud, 2,79 % (1 mandat)

Munkedal, 2,25 % (1 mandat)

Mölndal, 5,00 % (4 mandat)

Orust, 1,82 % (1 mandat)

Skara, 2,11 % (1 mandat)

Skövde, 2,40 % (2 mandat)

Tidaholm, 1,97 % (1 mandat)

Tranemo, 3,03 % (1 mandat)

Trollhättan, 2,20 % (1 mandat)

Töreboda, 2,98 % (1 mandat)

Uddevalla, 2,92 % (1 mandat)

Ulricehamn, 2,29 % (1 mandat)

Vara, 1,51 % (1 mandat)

Värgårda, 2,19 % (1 mandat)

Örebro län:

Askersund, 2,96 % (1 mandat)

Hallsberg, 4,18 % (2 mandat)

Kumla, 3,65 % (2 mandat)

Lekeberg, 2,80 % (1 mandat)

Lindesberg, 2,96 % (1 mandat)

Ljusnarsberg, 3,32 % (1 mandat)

Nora, 2,13 % (1 mandat)

Örebro, 4,11 % (1 mandat)

Östergötlands län:

Motala, 2,50 % (2 mandat)

Norrköping, 2,73 % (2 mandat)

Vadstena, 2,64 % (1 mandat)

Ödeshög, 3,01 % (1 mandat)

* I Burlöv ställde Sverigedemokraternas samarbetsparti, Burlövs Väl, upp.



Hotar Europas civila med vedergällning

Irans president, Mahmoud Ahmadinejad, varnar nu att muslimer världen över kommer att ta hämnd på länder som stöder Israel. Det var under ett möte på Jerusalemdagen, en högtid i Iran då stora demonstrationer anordnas till stöd för palestinierna, som förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad framförde hotet. Ahmadinejad kallade Israels ledare för en "grupp terrorister" och hotade länder, framförallt i Europa, som stöder landet med represallier.

Hotar Europa gör även talibanerna; talibanbefälhavaren mulla Mohammad Amin meddelade i slutet på oktober att man planerar dödliga attacker i Europa och att "vanligt folk kommer inte att skonas". Hotet framfördes i tv-kanalen Sky News och är enligt talibanbefälhavaren Amin en vedergällning för de USA-ledda styrkornas invasion av Afghanistan 2001.

Enligt talibanbefälhavaren Amin är nu vapenlagren uppbyggda, varför man nu kan inleda sin hämnd på "de utländska inkräktarna".

- Att döda vanliga människor i Europa är godtagbart, eftersom de röstade fram regeringarna. [...] Vanliga människor i de här länderna står bakom detta, så vi tänker inte skona dem. Vi ska döda dem och skratta åt dem precis som de dödar oss och skrattar åt oss, sade talibanbefälhavaren Amin.

Talibanerna säger sig inspireras av den taktik upprorsmännen i Irak använder sig av; nämligen fjärrutlösta bomber, minor och självmordsbomber. Det är "vår bästa taktik" menar talibanbefälhavaren Amin.

Uppmaning till bojkott av danska varor i kuwaitiska moskéer

Deltagare i fredagsbönen den 27 oktober i moskéer runt om i Kuwait, uppmanades att bojkotta danska varor och att hata kristna, rapporterar Jyllands-Posten den 28 oktober.

Under fredagsbönen runt om i Kuwait delades det enligt den engelskspråkiga kuwaitiska tidningen Arab Times ut en åttasidig folder där det uppmanas till bojkott av danska varor. I foldern kritiseras även påven Benedictus XVI starkt, som i ett tal i september valde att citera en bysantinsk 1300-talskejsare, som sagt att Muhammed bara fört "onda och inhumana ting" med sig och att profeten spred den muslimska tron "med hjälp av svärd". Vidare uppmanas muslimer att försvara den muslimska profeten Muhammed, att stötta islam och hata den som "kränker" islam.



För ett år sedan rasade Muhammedkonflikten över hela världen. Danska varor bojkottades av muslimska länder och ambassader brändes. Konflikten verkar ännu inte ha lagt sig helt.

...och dansk resbojkott av muslimska länder

Efter oroligheterna till följd av publiceringen av de så kallade Muhammed-karikatyerna, väljer danskar i allt större utsträckning bort resmål till muslimska länder, rapporterar dagen.se den 30 september.

I jämförelse med motsvarande period innan Muhammed-karikaty-

rerna publicerades, har charterbesökarna till Egypten, Tunisien och Turkiet minskat med omkring 90 000, konstaterar den danska resebranschen. Försäljningsdirektören vid Star Tour, Stig Elling, menar att de danska turisterna skrämades bort med den muslimska världens boj-

kott mot danska varor och när våldsamheterna eskalerade med brända danska flaggor och ambassader, var efter danskarna reagerade med en motbojkott mot resmål i den muslimska världen.

Muslimsk sjukhus planeras i Nederländerna

Enligt planerna ska sjukhuset följa alla muslimska traditioner och bygga på muslimsk kultur, rapporterar initiativtagaren, Paul Sturkenboom, tidigare chef för ett sjukhus i Amsterdam. Detta innebär att sjukhuset kommer att få en egen imam som alltid kommer att finnas på plats och ett område avsett för dagliga böner. Män och kvinnor kommer att få

skilda avdelningar och kvinnliga patienter kommer bara att behandlas av kvinnliga läkare. Maten som serveras kommer att vara tillredd på muslimskt vis, vilket inkluderar att köttet ska komma från djur som avlivats genom plågsam halalslakt, det vill säga att obedövade djur avlivs genom att halspulsådern skärs av och att djuret dör av förblödning.

Initiativet har dock lett till våldsamma protester; bland annat har den islamkritiske politikern Geert Wilders vänt sig till landets integrationsminister, Rita Verdonk, och krävt ett svar på frågan om regeringen kan acceptera "detta apartheidprojekt".

...och megamoské planeras i London

Enligt Telegraph.co.uk den 25 september finns det planer på att bygga en moské av enorma mått, en så kallad megamoské, i London.

Moskén kommer att bli den stör-

sta i Europa; ett gigantiskt tre våningar högt muslimskt centra som även ska innehålla skolor och andra faciliteter med plats för uppemot 70 000 besökare. Centret ska kallas the

London Markaz och kommer att bli islamismens främsta landvinning och landmärke i Europa.

Noterat...

Patriotism på skolschemat

Det japanska parlamentets underhus antog den 16 november ett lagförslag som gör gällande att landets skolor framgent ska vara skyldiga att uppväcka en "kärlek till fosterlandet" bland sina elever.

Efter andra världskriget har det i hög grad varit tabu att förespråka patriotism i Japan, och oppositionen, som är mycket kritisk till lagförslaget, valde att bojkotta omröstningen. Landets konservativa regering, med premiärminister Shizo Abe i ledningen, förväntas få stöd för lagförslaget då det tas upp till omröstning i parlamentets båda kamrar, i vilka man i dag har egen majoritet.

Danmark är en av Egyptens värsta fiender

Enligt en opinionsundersökning gjord i Egypten är Danmark en av Egyptens värsta fiender, rapporterar BBC News den 1 november. 1 000 slumpvis utvalda egyptier fick redogöra för sina attityder gentemot andra länder; Israel ansågs vara det land som är mest fientligt mot Egypten, följt av Danmark, Storbritannien och USA.

Magdi Abdelhadi, analytiker på BBC, säger sig vara förvånad över resultatet, eftersom så få egyptier har någon kunskap om Danmark över huvud taget. Han förklarar dock den negativa attityden gentemot Danmark med publiceringen av Muhammed-teckningarna och de protester som följde i dess spår.

Präst tände eld på sig själv i protest mot islam

Tisdagen den 31 oktober tände den 73-årige prästen Roland Weisselberg eld på sig själv i den tyska staden Erfurt. I ett avskedsbrev till sin fru skriver prästen Weisselberg att han med självmordet vill varna för farorna med islamiseringen.

Självmordet skedde i Augustinerklostret i Erfurt på Reformationsdagen, en tysk helgdag i delar av Tyskland, som firas till minne av Martin Luther och den protestantiska reformationen.

Två av tre våldtäktsmän i Oslo har utomeuropeisk bakgrund

Två av tre som åtalas för våldtäkt i Oslo har utomeuropeisk bakgrund, detta enligt uppgifter från en polisrapport. Av 111 personer som stod åtalade för våldtäkt i fjol, hade 72 stycken utomeuropeisk bakgrund, 25 klassificerades som norrman och 14 hade okänd bakgrund, rapporterar Aftenposten den 18 oktober.

I rapporten framkommer samtidigt uppgifter som gör gällande att antalet anmälda våldtäkter ökar drastiskt; mellan åren 1999 och 2000 var ökningen 40 procent, och ökningen i år är än så länge 13 procent. En annan tydlig trend är att offren i en stor majoritet av fallen är norska kvinnor; medan 65 procent av de åtalade har utomeuropeisk bakgrund är 80 procent av offren norska kvinnor.

Fransk polis i inbördeskrig

Den franska polisen anser nu att man befinner sig i ett tillstånd av inbördeskrig mot muslimska ungdomar från förörterna i de stora franska städerna, och bara under årets nio första månader har 2 500 polismän skadats, rapporterar Telegraph.co.uk den 5 oktober.

Michel Thoomis, generalsekreterare i polisens fackförening, Action Police, har skrivit brev till myndigheterna där han beskriver det hela som en intifada, där polisen måste ges bättre utrustning i kampen mot den muslimska ungdomen. Han kräver bland annat vattenkanoner och bepansrade bilar, för att hålla pöbeln stängden när de går till angrepp i syfte att döda poliser och sätt deras bilar i brand.



Brett stöd för hatpredikant

Det visar sig nu att Australiens mest framträdande imam, Sheikh Taj el-Din al-Hilaly, som under en predikan i september bland annat framförde åsikten att vissa kvinnor genom sin klädsel drar till sig sexuella överfall, erhåller ett brett stöd av Australiens muslimer.

Det var under en predikan i september som Sheikh Taj el-Din al-Hilaly menade att kvinnor som inte bär hijab (huvudduk) är att jämföra med oskyddat kött: "Om du tar oskyddat kött och placerar det utomhus...och katterna kommer och äter av det...vems fel är det, kattens eller det oskyddade köttets? [...] Det oskyddade köttet är problemet", framförde imamen, samtidigt som han menade att om kvinnan hade befunnit sig i sitt rum, i sitt hem och burit sin hijab, hade det inte uppstått något problem.

Sympatierna för al-Hilaly visar sig nu vara omfattande; den 2 november valde hela 34 muslimska grupper i Australien att skriva under ett upprop till stöd för honom. Dessutom; när han anlände till sin moské den 27 oktober möttes han av 5 000 muslimer, vilka hyllade honom som en hjälte. Det inträffade har sänt en chockvåg över Australien.

"Vi har nu fått resultaten: Islam [...] är nu ett hot. Vidare: vår kultur av självhat gör oss för svaga att stå emot. Att säga sådant är ett hårt slag mot de många moderata muslimer



Australiens mest framträdande imam, Sheikh Taj el-Din al-Hilaly, som under en predikan i september bland annat framförde åsikten att vissa kvinnor genom sin klädsel drar till sig sexuella överfall, erhåller ett brett stöd av Australiens muslimer.

som jag hävdar finns därute. Jag är ledsen för det, med var i Guds namn är dessa människor? Hur mycket längre måste vi vänta på dem att säga ifrån? I mer än 20 år har de inte sagt något när deras mest framträdanden imam, i deras största moské, förbannat judar som perversa, kallat självmordsbombare för hjältar, hyllat terrorgrupper, nedvärderat icke-muslimer och hyllat 11 september-attackerna", skriver Andrew Bolt i australiens största dagstidning, He-

rald Sun, den 3 november och fortsätter:

"Det var inga muslimska kvinnor, trots allt, som våldtogs av ett libanesiskt gäng i Sydney, och kallades 'horor' [...] Det var inte en muslimsk tonåring som gruppvåldtogs i Sydney av ett brödragång från Pakistan [...] När Hilaly predikar ursäkter för sådana våldtäkter, berör det oss alla. Våldigt mycket."

Dansk Folkeparti: Förespråkare av sharia ska ut ur Europa

Dansk Folkepartis Europaordförande, Morten Messerschmidt, backar upp den högerorienterade euroskeptiska UEN-gruppens förslag om ett "Charter of Duties", som ålägger alla nya européer att underteckna en förklaring om att de ämnar respektera europeiska värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet, meddelar han i ett pressmeddelande den 19 oktober.

– Om invandrarna från den muslimska världen tackar för den Europeiska gästfriheten med att hota de som kritiserar islam eller utför handlingar som strider mot de mänskliga rättigheterna, hör de helt enkelt inte hemma i en värld som är baserat på västliga demokratiska värden, säger Messerschmidt

Han menar att imamer som förespråkar sharialagar och kvinnoförtryck ska nekas inresa eller utvisas, detsamma gäller de muslimer som försöker påverka europeisk lagstiftning i en totalitär riktning. Vidare ska det inte längre föras någon dialog med de muslimer som propagerar för muslimskt världsherravälde.

– Breda kretsar börjar få upp ögonen efter den senaste tidens handlingar, och inser att Europa befinner



Dansk Folkepartis Europaordförande, Morten Messerschmidt, backar upp ett förslag om att nya européer ska underteckna en förklaring om att de ämnar respektera europeiska värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet.

sig vid en skiljeväg. Europisk kultur får aldrig gå med på islamistiska krav på särbehandling, som i verkligheten betyder underkastelse. Därför är UEN-gruppens förslag ett uttryck för framsynhet - och i

verkligheten den enda riktiga anvisningen på hur vi bevarar den europeiska kulturen, avslutar Messerschmidt pressmeddelandet.

Mosképredikan kan ligga bakom mordet på Van Gogh

Muslimen Mohammed Bouyeri, 28, som mördade den holländske filmaren tillika islamkritikern Theo Van Gogh den nionde november 2004, kan ha inspirerats av en mosképredikan, rapporterar Radio Netherlands den 31 oktober.

Under pågående domstolsförhandlingar med en terrormisstänkt holländsk muslim vid namn Samir Azzouz, har det framkommit uppgifter som gör gällande att Imamen Sheikh Fawaz endast några veckor innan mordet gav en predikan i as-Sunnah-moskén i Haag, där Theo Van Gogh fördömdes.

På en inspelning från predikan hörs imamen yttra en förbannelse över Theo Van Gogh för hans film "Underkastelse", en film som skildrar övergrepp mot muslimska kvinnor. Van Gogh kallas under predikan för "kriminell djävul" och imamen ber Allah att straffa Van Gogh med en "obotlig sjukdom". Vidare fördöms Ayaan Hirsi Ali, medförfattare till filmen. Imamen ber Allah att göra henne "blind" och ge henne "tung- och hjärncancer". Islamkännaren Hans Jansen, verksam vid universitetet i Utrecht, säger att predikan uppmanar till våld.

Fotnot: Efter att van Gogh skjutits med åtta skott gick muslimen Bouyeri lugnt fram till den liggande van Gogh, högg honom med kniv upprepade gånger och skar av honom halsen. Van Goghs kropp hittades med två knivar i bröstet. I en av knivarna satt ett brev fastnaglat, ett brev som uppmanade till Jihad mot Nederländernas politiker.

Le Pen starkt framåt i opinionsmätning



Jean-Marie Le Pen, ledare för franska Front National, går starkt framåt i opinionen. Ett knappt halvår före det franska presidentvalet erhåller Le Pen hela 17 procent i en opinionsmätning gjord av opinionsinstitutet CSA för tidningen Le Monde, rapporterar Svenska Dagbladet den 24 november.

Stödet för Le Pen har i själva verket aldrig varit starkare inför ett presidentval; 17 procent av fransmännen uppger nu att de tänker rösta på Le Pen i det kommande presidentvalet i april. Ett drygt halvår inför det förra presidentvalet, i november 2001, låg Le Pen på nio procent i opinionsmätningarna. I presidentvalet 2002 erhöll han dock slutligen 17 procent av rösterna, vilket innebar att han slog ut socialistpartiets kandidat Lionel Jospin i första valomgången.

Opinionsmätningen visar att Le Pen har större stöd bland män än hos kvinnor och att han är särskilt populär bland pensionärer och arbetare. Chefen för CSA, Stéphane Rozès, menar att framgångarna för Le Pen bland annat kommer av våldsamteterna i de franska förorterna hösten 2005.

FrP: Otänkbart med muslimska lovdagar



Amundsen.

Det är inte bara Sverigedemokraterna som är motståndare till islamiserade lovdagar. Det norska Fremskrittspartiet (FrP) meddelade den 24 oktober via sin webbsida att det är "otänkbart med muslimska lovdagar".

Fremskrittspartiets invandringspolitiska talesman, Per-Willy Amundsen, meddelar att han bestämt avvisar förslaget om att den muslimska högtiden Eid al-Fit'r, som är fastemånaden Ramadans avslutningsfest, ska bli en lovdag för muslimer i Norge.

– Dagens lovdagar är rotade i norsk kultur genom långa historiska traditioner. Om muslimer önskar en extra lovdag är det en sak mellan muslimska arbetstagare och deras arbetsgivare, säger Amundsen.



Upprörd över sd-förslag

I Region Skåne har Sverigedemokraterna väckt ont blod hos socialdemokraterna sedan Sverigedemokraternas regionstyrelseledamot, Björn Söder, lagt en rad ändringsyrkanden till förslaget om budget- och verksamhetsplan för 2007-2009.

Förslaget som låg på regionstyrelsens bord vid sammanträdet måndagen den 27 november, är lagt av majoriteten i femklövern, som består av de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det är dock socialdemokraterna som reagerat starkast på Söders ändringsyrkanden.

I Helsingborgs Dagblad (HD) den 29 november går socialdemokraternas regionråd, Uno Aldegren, i en insändare till hård attack mot Söders ändringsyrkanden, där han bland annat att Söder förespråkar ett apartheidsystem, vilket Söder naturligtvis avfärdar som rent nonsens.

- Jag motsätter mig bland annat att Region Skåne skall föra en aktiv rekryteringsprocess av människor med annan etnicitet än svensk därför jag anser att kompetensen skall vara avgörande och inte vilken etnicitet man har. Jag motsätter mig också att Region Skåne skall betala för tolktjänster för att erbjuda patienter kommunikation på sina hemspråk, då jag anser att den som vill bo i Sverige skall lära sig att kommunicera på svenska eftersom det är en förutsättning för ett deltagande i det offentliga samtalet. Och den som behöver tolktjänster måste betala för dessa själv, säger Björn Söder till SD-Kuriren.

Björns Söders yrkanden är som följer:

- att i meningen "Särskilt viktigt är att informationen ska finnas tillgänglig för alla, även för de som inte har svenska som modersmål och för människor med funktionshinder" stryka "för de som inte har svenska som modersmål och" så att meningens istället lyder: "Särskilt viktigt är



I Region Skåne har Sverigedemokraterna väckt ont blod hos socialdemokraternas Uno Aldegren (t.v.) sedan Sverigedemokraternas regionstyrelseledamot, Björn Söder, lagt en rad ändringsyrkanden till förslaget om budget- och verksamhetsplan.

att informationen ska finnas tillgänglig för alla, även för människor med funktionshinder".

- att stryka stycket "Ett viktigt område är rätten att kommunicera och förmedla tidigare erfarenheter och vårdinsatser på ett språk man behärskar. Därför är det viktigt att det finns en professionell tolk tillgänglig vid vårdbesöket. Användning av tolk ska styras av behovet. Tolken ska vara utbildad och inte ha några familjeband med patienten."

- att stryka stycket "Att skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att uppleva naturen innebär att riktade insatser måste göras för att informera och inspirera den stora gruppen av invånare som har andra kulturella ursprung än det svenska att söka sig till olika naturaktiviteter. Pågående samarbete med ideella föreningar kommer att fortsätta och utökas." och ersätta detta med: "Riktade insatser måste göras för att informera den stora gruppen av invånare som har andra kulturella ursprung än det svenska om allemans-



rätten och de skyldigheter och rättigheter som följer med denna rätt."

- att i avsnittet 6.4 Mångfald ger styrka stryka meningen "Mångfald ska finnas i hela organisationen och på alla nivåer. Detta innebär bland annat en konstruktiv inställning till medarbetarnas önskemål om ledigheter vid andra högtider än de som fått status som helgdag i Sverige." samt stryka stycket: "Målet om att de anställda ska spegla samhället i övrigt nås genom ett aktivt rekryteringsarbete av personal med annan bakgrund än den etniskt svenska. Det blir också ett sätt att utöka organisationens språkliga kompetens, vilket är viktigt i mötet med medborgarna. Det långsiktiga målet är att Regionens anställda på alla nivåer ska spegla samhället i övrigt. En revidering av de övergripande målen ska ske under år 2007."

- att ändra rubriken "Mångfald ger styrka" till "Alla skall mötas med respekt".

Sd tar strid mot islamiserade lovdagar

Den 24 oktober hade samtliga elever i Huddinges skolor för första gången en speciell lovdag med anledning av den muslimska högtiden Eid al-Fitr. Redan år 2004 införde Sigtuna kommun en liknande lovdag och enligt uppgifter i pressen överväger flera andra kommuner att följa efter.

Sverigedemokraterna är mycket kritiska till trenden och uppger nu att man tänker försöka stoppa islamiseringen av skolbarnens lovdagar innan den sprider sig till fler kommuner.

- Vi sverigedemokrater menar att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och in-

te tvärtom. En gemensam identitet och gemensamma traditioner är, enligt vår mening, avgörande för stabiliteten och sammanhållningen inom ett samhälle. Besluten i Sigtuna och Huddinge motverkar detta och ökar istället motsättningarna i samhället. Att införa en muslimsk högtid i skolsystemet samtidigt som många skolor stoppar skolavslutningarna i kyrkan och sjungandet av "Den blomstertid nu kommer" uppfattas av många svenskar som en ren provokation, säger Sverigedemokraternas ordförande, Jimmie Åkesson, i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Den kristna traditionen är en omistlig del av den svenska kulturen och identiteten och den som har för

avsikt att bo här permanent får helt enkelt acceptera det. Att varje etnisk och religiös grupp skall ha sina egna lovdagar faller på sin egen orimlighet och jag ser ingen anledning till att just muslimerna skall särbehandlas.

- Vi vill stämma i bäcken innan den här utvecklingen sprider sig till fler kommuner och kommer därför, inom kort, att lämna in en motion i samtliga kommuner där vi finns representerade och där frågan kan tänkas bli aktuell, där vi kräver att lovdagar kopplade till religiösa högtider endast skall avse traditionella, kristna högtider.

Partinyheter...

Rättvisemärkt frukt till landstingsfullmäktige

Sverigedemokraternas tre ledamöter gjorde måndagen den 27 november debut i Blekinges landstingsfullmäktige. Några tyngre politiska ärenden stod inte på föredragningslistan, men ett antal motioner från förra mandatperioden avhandlades, däribland ett förslag från miljöpartiet om att det kaffe och te som serveras i samband med sammanträdena ska vara rättvisemärkt. Sverigedemokraternas gruppledare, Richard Jomshof, instämde i förslaget och föreslog som ett tillägg att denna regel även ska gälla frukt. Motionen med Jomshofs tilläggförslag antogs enhälligt, även om en av moderaternas ledamöter opponerade sig under debatten.

Desto tyngre var de val som förrättades. Flera Sd-politiker tog plats i utskott och styrelser. Bland annat tog Richard Jomshof plats i landstingsstyrelsen och partiordförande, Jimmie Åkesson, satte sig i äldreutskottet och tog dessutom partiets plats i regionfullmäktige.

Sd fick med Alliansen om vårdnadsbidrag

Vid budgetsammanträdet med kommunfullmäktige i Sölvesborg den 27 november ställde Sverigedemokraternas gruppledare, tillika partiordförande, Jimmie Åkesson, ett tilläggförslag om att uppdraga åt Barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att öka valfriheten och mångfalden inom skola och omsorg, med särskilt beaktande av möjligheten att bli försökskommun för vårdnadsbidrag inom barnomsorgen.

Detta yrkande skapade ett stycke kommunhistoria, då förslaget från Sverigedemokraterna fälldes med endast en rösts övertikt, 25-24. Samtliga fyra allianspartier ställde sig alltså bakom förslaget.

- Det hade framstått som märkligt om inte alliansen röstat för det här förslaget, men å andra sidan är det precis så man agerat tidigare under de åtta år vi funnits i fullmäktige. Då har man av princip röstat emot allt vi föreslagit, säger Jimmie Åkesson.

Sd i Perstorp öppnade starkt

Runt om i landet börjar nu Sverigedemokraternas nyvalda kommunfullmäktigeledamöter ta plats, och på mandatperiodens första kommunfullmäktigemöte i Perstorp den 27 november, tog Sverigedemokraternas övriga partier med storm. Det hade till mötet nämligen inlämnats hela 14 motioner, som alla gick till beredning.

Motionerna gällde allt från ändringar i kommunens författningssamling till införandet av en så kallad klassmorfar. En av motionerna, den om att inrätta en kommunal äldreombudsman, lades dessutom tillsammans med SPI.

Vill folkomrösta om kommunens skolor

Sverigedemokraterna i Torsby, Värmland, motionerar nu om en folkomröstning med anledning av den planerade nedläggningen av skolor i kommunen.

I motionen skriver Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeledamot, Per Olov Olsén, att inga skolor i kommunen skall läggas ned förrän kommuninvånarna tillåtits säga sitt i frågan, förslagsvis i samband med valet 2010.

Aktiva sverigedemokrater i Karlstads fullmäktige

Sverigedemokraternas fullmäktige-grupp i Karlstad lade fram två motioner vid kommunfullmäktigesammanträdet den 16 november.

I den ena motionen begärde Sverigedemokraterna att kommunens hemlösa omedelbart skulle beredas tak över huvudet. "Sverigedemokraterna har nollvision när det gäller hemlösa. Det är en politisk skandal att inte värna om samhällets mest utsatta människor", skriver man bland annat i motionen.

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2007!

PG: 23 45 65-0 (200 KR, SD-KURIREN INGÅR)

RECENSERAT...

Flykten från Stalins läger

Slavomir Rawicz

Boken *Flykten från Stalins läger* (*The long walk*) är en självupplevd bok, skriven av den polske medborgaren Slavomir Rawicz. Den skrevs och gavs ut i mitten på 50-talet, men den svenska översättningen försvann emellertid, förmodligen på grund av det kalla kriget och att den svenska vänsterrörelsen, som var nära knutet till Sovjet, inte såg det passande med kritik mot kommunismen och Sovjet.

Jens Leandersson

Boken inleds med att "Slav", som är författarens smeknamn, berättar om sina familjeförhållanden och hur han som soldat deltar i den polska arméns försök att försvara sig mot Tysklands angrepp 1939, och hur han sedan tillfångatas av den sovjetiska armén. Den sovjetiska säkerhetstjänsten ser honom som miss-

haglig, då hans mor är ryska och han själv talar ryska efter att ha bott nära den ryska gränsen. Anklagelse, misstanke och brott var i den absurda stalinsovetiska världen samma sak. Efter en parodisk rättsprocess, som är i linje med något Kafka kunde ha skrivit, döms Slav till tjugofem års straffarbete i Sibirien utan någon bevisgrund.

Vägen till lägret i Sibirien inleds med att Slav och hundratals andra lastas in i boskapsvagnar och transporteras till Sibiens avlägsna fångläger. När järnvägen tar slut, så tvingas de vandra fastkedjade i varandra efter en krypkörande lastbil över den sibiriska tundran i snöoväder. Varje natt är det upp till fångarna själva att göra upp eld och gräva ner sig i snön för att överleva. Följaktligen dör flera av fångarna långt innan de kommer till lägret som ligger hundratals kilometer från civilisationen.

De som överlever marschen till fånglägret får väl där börja med att bygga sig baracker att bo i. I lägret är det politruken som är den med

det övergripande ansvaret. Under långa föreläsningar får fångarna berättat för sig hur fantastiskt det sovjetiska systemet är och vilka bragder som den sovjetiska människan uppnått. Lovsången från politruken är inte tillräcklig, utan Slav och sex andra medfångar planerar från ett tidigt stadium en flykt från fångenskapen. Långt ut på den sibiriska tundran vet de att flykten i sig är bara början på en lång vandring genom ödemark och kamp mot hunger. Utan att berätta för mycket av bokens handling så krävde den obarmhärtigt långa flykten sina liv.

Avslutningsvis vill jag bara starkt rekommendera denna lättlästa bok som man när man väl börjat läsa inte kan lägga ifrån sig. Spänningen och den nakna skildringen av det stalinistiska systemet, och hur vissa människor anpassar sig efter de rådande förhållandena, men samtidigt strävan efter frihet hos dem som inte vill anpassa sig till vad som helst, det är vad som kännetecknar boken.

blogg@sd-k

Sedan en tid tillbaka finns Jimmie Åkessons blogg på www.sdkuriren.se, där aktualiteter kommenteras.

Folkpartister gör det lätt för sig

För en tid sedan befann jag mig i köket hemma hos journalisten Erik Hörstadius för att banda en tv-debatt för Åttan mellan undertecknad, Anders Carlberg från Fryshuset och Camilla Lindberg, nyvald riksdagsledamot för folkpartiet.

Under debatten slog det mig återigen hur lätt folkpartisterna gör det för sig. Vi har hört det under hela valrörelsen, vi har hört det under eftervalsdebatten. Alltså det där med att den misslyckade integrationspolitiken är sossarnas fel och att om bara borgarna får chansen att ge alla invandrare arbete så kommer alla invandringsrelaterade problem att lösas.

Så är det vi sverigedemokrater som beskylls för att komma med enkla lösningar...

Begreppet integrationspolitik har av någon anledning utvecklats till ett vedertaget samlingsbegrepp för hur vi hanterar invandrar- och invandringsrelaterade problem. Därmed kan man säga att även Sverigedemokraternas "begränsad invandring - återvandring - assimilering" är ett integrationspolitiskt ställningstagande, trots att det i praktiken utesluter en omfattande integrationsprocess.

"Dessutom har multikulturalisterna gjort några mycket avgörande misstag. Man har till exempel inte frågat majoritetsbefolkningen om man vill integreras och man har inte heller upplyst oss om att det förväntas av oss."

Det råder tyvärr förvirring kring de här begreppen. I folkmun talas om integration som vore det samma sak som att ställa krav på att invandrarna ska anpassa sig. I teoretisk mening betyder dock integration att såväl svenskar som invandrare ska anpassa sig till något nytt, d.v.s. det pluralistiska, mångkulturella lyckorike som nu växer fram. Exakt vart det är tänkt att leda oss är det sannolikt ingen som vet, inte ens multikulturalisterna själva. Begreppet mångkultur är f.ö. inte entydigt, vilket föranlett ytterligare begreppsförvirring. Till exempel kan man i Integrationsbarometern se att svenskar i allmänhet är tämligen positiva till "ett mångkulturellt samhälle". Däremot är få beredda att acceptera detsamma i praktiken, vilket visar sig i inställningen till moskéer, särrättigheter, invandring etc.

Mångkulturalisterna har, paradoxalt nog, lyckats med att få pratet om integration att framstå som "krav på invandrarna" vilket fått till följd att de flesta också köpt sanningen om att de invandringsrelaterade problemen helt och hållet beror på en felaktig integrationspolitik. Därmed faller hela skulden på det svenska samhället, d.v.s. "vardagsrasistiska svenskar", "diskriminerande arbetsgivare" etc. Att de som invandrat på något sätt skulle vara medskyldiga nämns inte. Inte heller görs någon - tillsynes självklar - koppling mellan den misslyckade integrationen och invandringens väldiga omfattning. Dessutom har multikulturalisterna gjort några mycket avgörande misstag. Man har till exempel inte frågat majoritetsbefolkningen om man vill integreras och man har inte heller upplyst oss om att det förväntas av oss.

Så länge borgarna inte har dessa mycket fundamentala bitar klara för sig kommer deras politik knappast att förbättra situationen. Tvärtom finns det en överhängande risk för att tillståndet förvärras av ökad invandring, som man flaggat för och som kombineras med en stark övertro på en politik som bygger på verklighetsfrånvända utgångspunkter och saknar folklig förankring.

Kejsaren är naken!



Barockt

MATTIAS KARLSSON
KOMMENTERAR UTTALANDEN

"Vi vore inget, ingenting alls, utan vår mångkultur."

(Åsa Petersen, ledarskribent, Aftonbladet 9/6 -06.)

Nu blir jag förvirrad. Statsministern sade ju precis att vi åtminstone skulle vara barbarer utan mångkulturen. Skulle vi inte ens vara det? Skulle vi bara upphöra att existera? Det låter ruskigt. Bäst att vi ökar invandringen lite till. För säkerhets skull...

*

"Oslo vore ett bra land."

(Margareta Winberg, f.d. vice statsminister och sedermera ambassadör i Brasilien, är på jakt efter nytt jobb i ett nytt land. Sydsvenskan 27/9 -06.)

Representanter som fru Winberg kan få den mest inbitne nationalist att skämmas över sitt land...

*

"Det är för djävligt. Jag trodde inte att det fanns så mycket ohyra i Melleruds kommun."

(Kommunstyrelsens ordförande i Mellerud, Robert Svensson (c), kommenterar det faktum att 2,7 % av Mellerudborna röstat på SD i kommunalvalet. TTela 22/9 -06.)

Jag är inte lika förvånad som herr Svensson. Jag visste redan att det finns gott om med antidemokratiska idioter i landets kommunstyrelser och Mellerud är uppenbarligen inget undantag.

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån."

(Statsminister Fredrik Reinfeldt vid besök i Ronna, DN 15/11 -06.)

Ovanstående är inte riktigt sant. Självföraktet är också ett ursvenskt drag och denna ädla konst behärskar landets nyvalde statsminister uppenbarligen tillfullo. Sinne för ironi tycks statsministern dock sakna helt, för hur skall man annars förklara att ovanstående uttalande gjordes på just den plats där mer "utvecklade" befolkningsgrupper för bara ett år sedan visade oss barbarer hur man på ett civiliserat sätt kastar sten på unga flickor och beskjuter polisstationer med automatvapen?

*

"Gladast över att maskerade ungdomar kastar sten och försöker hindra demokratiska möten är med all sannolikhet Sverigedemokraterna."

(Lena Smedsaas, TV4 3/11 -06.)

Jaså? Jag tror snarare att det "med all sannolikhet" förhåller sig så att fru Smedsaas är tappad bakom en vagn. Jag är i alla fall inte det minsta glad över att behöva installera okrossbara fönster i min sons barnkammare.

I Fredriks ^{nysa} Sverige...



Foto: Ulrika Vendelbo

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

- Statsminister Fredrik Reinfeldt
på besök i Södertäljeförorten
Ronna, hösten 2006

Ovanstående är inte riktigt sant.

Självföraktet är också ett ursvenskt drag och denna ädla konst behärskar landets nyvalde statsminister uppenbarligen tillfullo. Sinne för ironi tycks statsministern dock sakna helt, för hur skall man annars förklara att ovanstående uttalande gjordes på just den plats där mer "utvecklade" befolkningsgrupper för bara ett år sedan visade oss barbarer hur man på ett civiliserat sätt kastar sten på unga flickor och beskjuter polisstationer med automatvapen?

Välj sverigedemokraterna istället!