

SD KURIREN

SVERIGEDEMOKRATISK TIDSKRIFT



Det är ditt land och ditt val!



► Söndagen den 19 september har du som väljare en reell möjlighet att på allvar göra Sverige till ett bättre land att leva i. Jimmie Åkesson förklarar varför Sverigedemokraterna bör få din röst.

Sidan 3

Östen från Botkyrka bytte från C till SD



► 65-åriga Östen Granberg från Botkyrka i Stockholms län tillhör de regionala och kommunala SD-kandidater i höstens val som ”bytt upp sig” från andra partier; i Östens fall Centerpartiet.

Sidan 7

SD är det enda oppositionspartiet



► I Stockholm har makthavare från S och M deklarerat att de ska gå samman i valet för att stänga Sverigedemokraterna ute från Stads- huset. Så sker också på andra orter. SD är alltså vårt enda riktiga oppositionsparti.

Sidan 8

SD:s vänliga vardagsrum snart inne i riksdagen!



► Sverigedemokraternas valkampanj tjuvstartade i månadsskiftet maj-juni. Partiledare Jimmie Åkesson och några andra riksdagskandidater besökte då under stort mediepådrag Landskrona, Borås, Södertälje och Gävle för utomhusmöten. På bilden håller Jimmie upp kaffe åt riksdagskandidat Birgitta Sandstedt under ett torgmöte i Gävle. Vänlighet och vardagsrumskänsla präglade denna förvalsturné.

Landskrona och konflikter

Sidan 4



SD:s välfärdsbudget

Sidan 9



Palme och arvet efter Vasa

Sidan 11





Yttrandefriheten måste alltid försvaras!

EFTER ANGREPPEN mot konstnären Lars Vilks, som blivit världskänd genom att framställa profeten Muhammed som rondellhund, fick ledarna för Sveriges sju riksdagspartier av Sydsvenskan frågan hur de ser på hoten mot Vilks sedda ur yttrandefrihetsynpunkt. Samtliga partiledare fördömde angreppen, men två av dem reserverade sig genom att kritisera Vilks.

De två som valde att gardera sig på nämnt sätt var – inte helt oväntat – Vänsterpartiets Lars Ohly och Miljöpartiets Peter Eriksson. Ohly svar går väl i linje med hans bakgrund som uttalande kommunist och ledare för en partibildning som obrottsligt stod på Sovjetunionens sida ända fram till dess bittra slut 1991. Ohly reserverade sig nämligen på följande sätt:

”Å andra sidan är det viktigt att vara medveten om att Vilks syftar till att stärka rasismen och islamofobin genom sin konst.”

MP:s språkrör Peter Eriksson valde följande svarsvariant:

”Det kan vara korkat, onödigt osmakligt och dumt att provocera och håna. Men det ingår i vår yttrandefrihet.”

Lars Vilks har provocerat med sin konst långt innan han fick sin Muhammed-teckning publicerad i Neri-kes Allehanda i september 2007. Redan 1980 började han uppföra sin kontroversiella skapelse Nimis (som för övrigt saknar byggnadslov) förfärdigad av drivved, i Kullabergs naturreservat i Skåne. I samma område – av Vilks benämnd Ladonien – finns även Vilks verk Arx.

Det var emellertid först då Nerikes Allehanda publicerade den omskrivna rondellhundsteckningen

som Vilks nådde utanför Sverige och Norden med sitt budskap. Bland missnöjesyttringarna från den muslimska delen av världen fanns ett skarpt kritiskt uttalande från Irans islamistiske president Ahmadinejad. I Pakistan förekom det flaggbränning och andra protester utanför Sveriges ambassad.

Under 2010 har Lars Vilks varit utsatt för hot och angrepp ett flertal gånger. I januari hotades han till livet via telefonledning från Somalia. I mars väcktes amerikanskt åtal mot Colleen La Rose "Jihad Jane", som anklagades för att ha rekryterat jihadister i syfte att mörda Vilks.

Det som är i färskast minne när

den ene fick svåra brännskador.

Lars Vilks, som är född 1946, har en gedigen konstteoretisk bakgrund. Han är filosofie doktor i konstvetenskap och var 1997–2003 professor i konstteori vid konstakademien i norska Bergen. Detta innebär inte med naturnödvändighet att man måste gilla Vilks konst.

Det är förstäeligt om inte alla uppskattar att han staplar drivved i ett skänkt naturreservat och kallar det konst. Det finns heller inget tvång att utnämna hans verk "Muhammed som rondellhund" eller "Judesuggan" till stor konst. Det finns säkerligen också de som har invändningar mot hans självpatagna roll som världens konstsamvete.

Vad som däremot måste stå fullständigt klart för envar som vill kalla sig god demokrat är att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar också Lars Vilks. Denna frihet kräver inte att det som publiceras eller offentliggörs måste vara av god eller ens medelmåttig kvalitet, så länge det i övrigt håller sig inom lagens ramar.

På detta sätt kan Lars Vilks konst ses som ett lackmustest när det gäller synen på yttrandefrihet. Med hänvisning till ovanstående citat tvingas man konstatera, att varken Lars Ohly (V) eller Peter Eriksson (MP) klarar detta test.

Ohly's påstående om att Vilks är ute efter att "stärka rasismen och islamofobin" måste i sammanhanget anses vara särskilt anmärkningsvärt och egendomligt. ■

Tommy Hansson
Chefredaktör



Lars Vilks (till höger) och SD Televisions Hans-Olof Andersson i intervjuetagen. Foto: Jens Leandersson

I samband med dessa reaktioner sa Vilks följande;

”Al-Qaida är en färgklick i en komposition. Irans president gör sig också bra som konst. Pakistanska flaggbrännare och iranska presidenter gör sig faktiskt bäst som konstverk. Hade de bara stannat där hade världen varit bättre.”

detta skrivs är mobbattacken mot Vilks i samband med en föreläsning om konst och yttrandefrihet vid Uppsala universitet den 11 maj; det som tände mobben var Vilks förevisande av filmen "Allah ho gaybar" av konstnärinnan Sooreh Hera. Några dagar senare försökte två islamska bröder elda upp Vilks hus, varvid

Min väg från EEC-entusiast till EU-skeptiker

Chefredaktör
Tommy Hansson



MITT POLITISKA ENGAGEMANG inleddes i början på 1970-talet, då jag som nymuckad Boden-artillerist anslöt mig till den antitotalitära och ungdomsbetonade rörelsen Demokratisk Allians (DA), som jag var med i ända till slutet av 1975. Parallellt därmed var jag även medlem i Fria moderata studentföreningen (FMSF) samt Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholm.

En av de frågor jag kände varmast för på den tiden var Europa-frågan. Det vill säga jag var entusiastisk förrespråkare för ett svenskt EEC-inträde (EEC som stod för European Economic Community). 1975 hade jag glädjen att få in min första artikel i Svensk Tidskrift (SvT) med min

idol Gunnar Unger som redaktionsmedlem. Artikel, med rubriceringen "Konservatismens uppgift" (SvT 8/1975) innehöll följande passus:

”En konservativ-liberal huvudfråga under senare år har varit Europatanken, idealet om ett enat Europa ... vilken bör vara ett självklart och bärande element i en modern konservatism. En uppgörelse bör ske med en inskränkt nationalism, vilken tidigare till en viss del tillätits präglade konservatism.”

Jag höll mig till denna av idealism präglade pro-europeism under ytterligare ett par decennier, och när det i slutet av 1994 blev dags för folkomröstning om ett svenskt inträde i Europeiska unionen (EU) – som bildats genom Maastrichtavtalet 1993 – röstade jag självklart "ja".

Min grundläggande inställning var att Sverige skulle må väl av den europeiska gemenskap och de utifrån kommande impulser ett EU-inträde med nödvändighet skulle ge.

Under de närmast följande åren kom emellertid min pan-europeiska entusiasm att svalna betydligt. Där jag tidigare blott sett en ideal enhet mellan europeiska folk såg jag nu en växande överstatlighet, byråkrati och korruption. Denna nya och mer realistiska insikt ledde till att jag vid 2002 års omröstning om euron som ny valuta, i likhet med majoriteten av svenska folket, röstade nej.

Jag anser alltså att det efterkrigstida beslutet att bilda Kol- och stålunionen 1956, med Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland som medlemmar, var en konstruktiv och



Fortsatt svenskt EU-medlemskap kan, enligt Sverigedemokraterna, bara leda utför. Foto: EU Audiovisual Service

positiv insats för att säkerställa freden på en krigshärjad kontinent. Mellanfolkligt samarbete inom handel, industri och andra områden är förvisso av godo.

Den alltmer uttalade överstatlighet, maktfullkomlighet och småskurna byråkratism som kommit att präglade den Europeiska unionen kan vi dock vara utan!

Den pågående på Grekland inriktade ekonomiska kris, som alla EU:s 27 medlemsländer känner av, har fått en ökande andel svenska medborgare att ställa sig skeptisk till unionen. I en opinionsmätning företagen av Novus Opinion relativt nyligen sa exempelvis blott 29 procent av de tillfrågade ja till euron, detta att jämföra med 47 procent ett år tidigare.

Den ökade svenska euroskeptisen borde tvivelsutan gynna Sverigedemokraterna, som är det enda svenska parti av någon betydelse som öppet argumenterar för att Sverige skall lämna EU till förmån för "ett mellanstatligt samarbete mellan fria, demokratiska europeiska nationer när det gäller gränsöverskridande frågor som brottsbekämpning, miljöarbete och handel" (citerat ur SD:s valmanifest 2010).

Faktum är att Europa-frågan borde kunna bli en vinnare för Sverigedemokraterna i det kommande valet!

Slutligen vill jag gärna understryka att jag fortfarande står fast vid det motstånd mot "inskränkt nationalism" – till skillnad från SD:s sansade variant – som apostroferas ovan. ■

Tommy Hansson

SD KURIREN

En budkavle är utskickad. Den löper genom dag och natt. Den går, såsom otaliga budkavlar fördom har gått, rättsols från gård till gård, från härad till härad. Det är den löpande elden som genom dag och natt skall kringföras. Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941

Sverigedemokraterna

Box 200 85
104 60 Stockholm
08-50 00 00 50
info@sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se

SD-Kuriren

Box 130 45
250 13 Helsingborg
08-50 00 00 52
redaktion@sdkuriren.se
www.sdkuriren.se

Chefredaktör

Tommy Hansson
tommy.hansson@sdkuriren.se

Ansvarig utgivare

Richard Jomshof
richard.jomshof@sdkuriren.se

Redaktion

Daniel Engström
Mattias Karlsson
Jens Leandersson
Johnny Skalin

Utgivning

SD-Kuriren utkommer med cirka sex nummer per år till Sverigedemokraternas medlemmar samt övriga prenumeranter.

Prenumeration, 6 nummer

150 kronor på bg 5280-7005.

Annonsering

Se www.sdkuriren.se eller ring 0455-151 33.

Upplaga

150 000 ex (juni 2010)

SD-Kuriren utges av Sverigedemokraterna och är officiellt partiorgan. De åsikter redaktionen eller externa skribenter uttrycker i tidningen behöver inte nödvändigtvis motsvara partiets ståndpunkter. Redaktionen tar tacksamt emot foton, artiklar, sakuppgifter, tidningsutklipp och teckningar. Insänt material betraktas som tillhörande SD-K:s arkiv. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta, rätta, redigera, illustrera och publicera insänt material. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material.

© Sverigedemokraterna. Eftertryck tillåts endast om källan anges.

ISSN 0284-6861



SD-Kuriren på nätet – uppdateringar dygnet runt, 100 000 besök per månad.



Jimmie Åkesson: Det är ditt land – ditt val!

DEN 19 SEPTEMBER ska svenska folket bestämma vilka partier som ska styra Sverige de kommande fyra åren, och därmed också välja vilket samhälle vi ska leva i.

Valet står mellan flera partier, men bara mellan två tydliga framtida samhällen: På ena sidan står de nuvarande riksdagspartierna och deras allt hårdare mångkulturella samhälle. På den andra sidan står Sverigedemokraterna som står upp för trygghet och tradition, ett parti som står upp för det svenska folket och en återupprättad välfärd.

En återupprättad välfärd

Sverigedemokraterna är rösten för verklighetens folk, en röst för alla som fått nog av otrygghet och kriminalitet, en röst för alla som fått nog av förortsupplopp, skjutvapen, gängkriminalitet, åldringsrån, hedersvåld och gruppvåldtäkter. Sverigedemokraterna är en röst för alla som fått nog av en svensk skola som alltmer kännetecknas av sjunkande studieresultat, segregation, trakasserier och bränder. En röst för alla som tycker det är fel att svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden och för alla som tycker det är

en skam att våra äldre får en allt sämre ålderdom. Exempelen på den nedmonterade välfärden är många, alltför många.

Trots dagens dystra situation tror jag på en rättvis och väl fungerande välfärd, på en ljus framtid och på ett svenskt folkhem.

Sverigedemokraterna vill öka tryggheten i samhället, dels genom att ge rättsväsendet och polisen större resurser, dels genom att kraftigt förstärka välfärden – för unga och gamla. Finansieringen till dessa satsningar får Sverigedemokraterna i huvudsak genom att omfördela medel från den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken till den svenska välfärden.

Sverigedemokraterna vill dock inte bara återupprätta den svenska välfärden, utan dessutom återskapa och modernisera det svenska folkhemmet. Ett tryggt samhälle, med en solidarisk finansierad välfärd, väl utbyggda socialförsäkringssystem, en fungerande sjukvård, världens bästa skola och ett ekologiskt hållbart resursutnyttjande, är alldeles nödvändigt för att möta framtidens krav och samtidigt ge människor ett tryggt liv.

Vi vill också skapa en flexibel

och kunskapsinriktad arbetsmarknad, trygga finansiella system och ett samhällsklimat som uppmuntrar människor att starta och driva egna företag. På så sätt skapas också förutsättningarna för en framtida positiv utveckling. I ett sådant samhällssystem frodas kreativa, välutbildade, självständiga och innovativa individer som på bästa sätt bidrar till vårt gemensamma välbefinnande.

Nu har du ett alternativ!

Den 19 september har du som väljare möjlighet att på allvar förbättra Sverige. Med din röst kan Sverigedemokraterna återinföra lag och ordning, en restriktiv invandringspolitik, slå vakt om den svenska välfärden och ge våra äldre en värdig ålderdom. Tillsammans kan vi återupprätta gemenskapen i samhället med familjen i centrum.

Med din röst tror jag det är möjligt att komma tillrätta med de omfattande problem Sverige för tillfället brottas med. Det är ditt land – ditt val!

Jimmie Åkesson

Partiledare



Den som önskar behålla och vidareutveckla den svenska välfärden bör lägga sin röst på Sverigedemokraterna den 19 juni!

Succé för Jimmie Åkessons valupptakt i Stockholm

Den entusiasm och goda vilja som präglade valupptakten för Sverigedemokraterna i Stockholm lovar gott inför valrörelsen. Auditorierna fick höra partiledare Jimmie Åkesson utveckla SD:s tre fokusfrågor i valet – invandringspolitik, kriminalpolitik och äldrepolitik.

NU NÄR DET ÄR MINDRE än ett halvår kvar till valet det viktiga valåret 2010 måste partiets företrädare kunna besvara en lång rad centrala frågor, klagade Jimmie Åkesson inledningsvis vid sitt anförande i Stockholm den 9 maj. Vi har med våra 14 prioriterade sakfrågor och tre fokusområden kommit en bra bit på väg.

Jimmie övergick därefter till att redogöra för Sverigedemokraternas ståndpunkter inom de tre fokusområden – eller ”trygghetsfrågor” – partiet går till val på: invandringspolitik, kriminalpolitik, äldrepolitik.

”Öppen svenskhet”

Jimmie började med att orientera om att massinvandringen till Sverige under fjolåret gav fler permanenta uppehållstillstånd än under något tidigare år, något som riskerar rasera förutsättningarna för att vårt land att vara en trygg vistelseort.

– Det svenska samhället kan inte fortsätta anpassa sig till andra länders kulturer hela tiden – det är de som kommer hit som ska anpassa sig till oss, menade Jimmie Åkesson och fick auditoriets ljudliga bifall.

Det enda raka, förklarade SD:s partiledare, är att drastiskt inskränka invandringen så att den – i ett första steg – kommer ner till de nivåer som finns i Danmark och Finland:

– Det har kommit hit för många på för kort tid, och dessa förväntas

inte ta seden dit de kommer. Sverigedemokraterna vill se en återgång till den assimileringspolitik som rådde fram till mitten av 1970-talet.

SD är dock inte, underströk Jimmie Åkesson, för ett idiotstopp när

förklarade Jimmie Åkesson när han övergick till att orientera om SD:s fokusområde nummer 2. Det behövs en rejäl straffskärpning för grova och upprepade brott.

– Jag tycker de borgerligas kriminalpolitik är rent löjväckande. Det

– Formellt har ett brottsoffer rätt att få ersättning av gärningsmannen för sitt lidande. Problemet med detta är att det i praktiken är brottsoffrets uppgift att själv infordra skadeståndet från brottslingen. SD menar att staten måste garantera att brottsoff-

här offentligt register så är det värt det.

13 miljarder till pensionärer

Det är en förstahandsuppgift för Sverigedemokraterna att tillförsäkra samhällets äldre en trygg, värdig och meningsfull ålderdom. Jimmie redogjorde för den bistra sanningen:

– Det är en skandal att det finns fattigpensionärer som lever kring existensminimum. Vi i de yngre generationerna ska vara oerhört tacksamma mot de äldre som byggt upp de förmåner vi har idag eller åtminstone haft tills nyligen.

Visst är det viktigt att prioritera arbete framför bidrag. Men också de som arbetat och gjort rätt för sig måste värnas, fastslog Jimmie Åkesson:

– Nu tävlar partierna om att sänka skatterna för pensionärerna. SD har aldrig varit med i den tävlingen, vi har tagit ledningen direkt. Nu kräver vi 13 miljarder kronor extra till våra pensionärer under 2011.

Avslutningsvis var det dags för Linus Bylund, ordförande för SD Stockholms stad, att säga några valda ord.

– Målsättningen är att ta tre mandat i Stockholms stadsfullmäktige, landets näst viktigaste parlament efter riksdagen.

Robert Stenkvist, vice ordförande för SD Stockholms län och ordförande i Västra Södertörn, avrundade med en uppmaning:

– Låt oss ta upp kampen med Skåne om att få flest väljare. ■



Efter Jimmie Åkessons anförande vid valupptakten följde en intervju, där Håkan Borg från SD Västra Södertörn fick äran att ställa frågorna. Foto: Sara-Lena Bjälkö

det gäller invandringen. Inte heller är det fråga om tvångsrepatiering:

– Sverigedemokraterna tror på frivillig återvandring. Det är inte fråga om att kasta ut folk. Däremot kan vi stimulera återvandring samt hjälpa behövande på plats i närområdet.

Offentligt pedofilregister

– Kriminalpolitiken ska garantera oss alla trygghet på gator och torg,

bästa är att låsa in de grova brottslingar som hotar människors liv och säkerhet och hålla dem inlåsta. Låt ett livstidsstraff vara ett livstidsstraff. Och utvisa de utländska medborgare som begår grova brott.

En integrerad del i kriminalpolitiken är synen på brottsoffren. Alltför länge, menade Jimmie Åkesson, har omtanken om brottslingarnas väl och ve tillåtit dominera synen på brott och straff i Sverige.

ren får ekonomisk upprättelse.

SD vill vidare se att det upprättas ett offentligt register för dömda pedofiler för att barnfamiljer inte ska behöva bo i närheten av sådana.

– En sådan modell, som tycks ha önskvärd effekt, har införts i USA efter ett uppmärksammat rättsfall. Om det kan anses vara en inskränkning i den dömdes integritet så är vi beredda att ta det – om vi kan rädda ett enda barns liv genom ett sådant

Tommy Hansson

Chefredaktör





www.sdkuriren.se

Gabriellas funderingar

Därför ska vi kvinnor rösta på SD!

Att vara kvinna i Sverige 2010 innebär att behöva förhålla sig till saker man önskar att man aldrig hade behövt ha vetskap om. När jag var tonåring visste jag till exempel inte att det fanns ett begrepp som gruppvåldtäkt. Eller, jag hade ju hört talas om att soldater kunde gruppvåldta fiendens kvinnor i krig, men jag trodde aldrig att det var något som kunde ske i våra förorter i fredstid.

Sverige är det land i Europa som har det största antalet anmälda våldtäkter, vilket i sig kanske är en ointressant jämförelse. Det intressanta är att det anmäls över 5 000 våldtäkter i Sverige varje år. Vi lever med relativt god välfärd och stark jämställdhet, ändå våldtas i genomsnitt mer än en kvinna varannan timme, dag ut och dag in. De som våldtar är förstås män, och dessutom är utlandsfödda män fem gånger överrepresenterade vad gäller sexualbrott, och ännu mer än så när det gäller gruppvåldtäkter.

Hederskultur, hedersbrott och hedersmord, är andra begrepp vi lärt känna de senaste åren. Halalslakt är också ett nytillkommet ord till vår vokabulär. Ett fenomen som känns nytt är det här med 10-12 ungdomar som rånar och misshandlar ensamma personer eller par ute på gatorna. Allt detta påverkar förstås inte bara kvinnor, men ofta verkar det vara kvinnor som tar mycket illa vid sig när människor och djur far illa.

Det är därför jag vill uppmana alla kvinnor i Sverige att rösta på Sverigedemokraterna i september, för att jag tror att vi har hållbara lösningar på de största och viktigaste samhällsproblemen vi ser idag. Vi vill ge mer resurser till de rättsvärdande myndigheterna, så att brottsoffer oftare och snabbare kan få upprättelse. För att förebygga en del brottslighet vill Sverigedemokraterna att det ska finnas hårda kontroller på vilka människor vi släpper in i vårt land. Negativa attityder gentemot kvinnor generellt, sexuella kränkningar i tidig ålder. Och straffen för ungdomars brott ska vara kännbara. Skärpta straff, främst för brott mot person och djur, ska också visa att vi värderar liv och hälsa högt.

Ett annat prioriterat område för Sverigedemokraterna är pensionärerna. En värdig ålderdom med rättvisa levnadsvillkor anser vi vara en självklarhet för dem som byggt Sverige.

Våra medmänniskor som har det svårt ute i världen hjälps bäst på plats i sina närområden. Vi vill rikta Sveriges biståndspengar så att de främst går till de mest behövande, till exempel flyktingar i flyktingläger. De nivåer på biståndet och den flyktingpolitik som Sverigedemokraterna förespråkar i dagsläget är väl i överensstämmelse med FN:s och UNHCR:s rekommendationer.

Sammanfattningsvis vill Sverigedemokraterna påverka politiken i den riktning som hjälper flest människor på det mest effektiva sättet. Det är en ansvarsfull politik som värnar Sveriges befolkning och ger oss förutsättningar att leva i harmoni och välstånd. Tack för att du röstar på Sverigedemokraterna i höst!

SPI-representant stödjer SD

INTE MÅNGA REPRESENTANTER för andra partier vågar sig på att uttala någon form av stöd för Sverigedemokraterna, detta på grund av rädsla för hur det egna partiet skall reagera.

Och visst finns det fog för en sådan rädsla. Exempelvis hotades folklpartisten Erika Nagy i Olofström i Blekinge med utslutning sedan hon i en undersökning utförd av Sveriges radio förklarar sig villig att samarbeta med SD i vissa frågor.

Men inte alla kommunpolitiker är lika räddhågsna. En av de modiga är Erik Silfvertelning Fred, som företräder Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige i Ulricehamn, Västergötland. Han avfärdar icke

minst talet om att SD skulle vara ”främlingsfientligt”:

– Främlingsfientlighet är ett begrepp som vänsterjournalister har myntat. Det saknar verklighetsunderlag. Ordet rasism är också felaktigt.

Istället berömmar Silfvertelning Fred, med ett yrkesförflutet inom bland annat journalistik och affärsverksamhet, Sverigedemokraternas politik i två avseenden:

– Vad jag kan se i Sverigedemokraternas politik är att de är fientliga mot bedrägeri – flyktingpolitiken – och korruption – utlandsbiståndet. Om detta enligt politiker från andra partier är klandervärt – ja, då har vi ett stort problem i vårt samhälle!

Tommy Hansson

”Parkeringsmordet” i Landskrona:

En tragedi och en konflikt

JAG HÄLSAR PÅ hos min kompis som läser på tandläkarhögskolan i Göteborg. Det är 1987. Vi sitter i ”Munhålan”, tandläkarnas festlokal. Samtalsämnet är att en muslimsk student har blivit avslöjad med fusk. ”Han ställde till en jävla scen” berättar min kompis och härligt hur det ska ha låtit. Studenten nekade så hysteriskt till anklagelsen att läraren gick med på att han var oskyldig. Naturligtvis hade han fuskat. Det svenska samhället klarar inte av kulturkrockar, konstaterar vi.

Tragisk dödsmisshandel

Den 29 mars 2010 sker ”parkeringsmordet” i Landskrona. Ett äldre par har kört för att handla. Utanför affären tutar de på en bil som blockerar infarten. Först vill han inte släppa fram paret. Sedan låter han dem komma förbi med mininallt svängrum samtidigt som han hånar deras manövreringsförmåga. När den äldre herren ger svar på tal hoppar föraren ur sin bil och slår honom till marken, håller fast honom och fortsätter slå. Frun skyndar till undsättning och får då ett knytnävsslag på munnen; en tand slås ut, och hon faller handlöst bakåt. Gärningsmannen flyr i sin bil.

Fallet i gatan har gett den 78-åriga damen svåra skador. Hon dör på sjukhuset, och hennes make står efter 49 års äktenskap ensam.

Gärningsmannen grips och döms av Lunds tingsrätt till fängelse i ett år och tio månader. Straffet är hjärtskärande lågt, och därmed har svensk kriminalpolitik än en gång gjort en sorglig historia om möjligt ännu sorgligare.

”Det var inte jag!”

På hösten 2009 är jag på utbildning med länsrätten angående kulturella skillnader. Det ingår i vissa kulturer att alltid neka till en anklagelse, trots att anklagelsen är sann, säger föreläsaren och ger ett exempel:

– Lille Muhammed krossar en fönsterruta i skolan. ”Det var inte jag!” säger Muhammed, trots att läraren med egna ögon sett alltihop. ”Ni har fel; det var inte min son!” säger Muhammeds pappa till läraren.

Sedan får Muhammed duktigt med stryk hemma; inte för att han gjort sig skyldig till skadegörelse utan för att han misslyckats med att värja sig mot lärarens anklagelse.

På en annan länsrättsutbildning redogör en skattejurist för problemet med skattebrottslingar som åberopar sina ”släktingar och landsmän” som vittnen. Dessa vittnen misstros nästan alltid av domstolen, men blir nästan aldrig åtalade för mened eller osant intygande. ”Det är i vissa fall helt riskfritt att ljuga i svensk domstol!” utropar juristen.

Sagan om Arn

Mannen som grips för parkeringsmordet i Landskrona visar sig vara libanesisk medborgare och muslim. Vad en gärningsman har för etnicitet eller religion saknar betydelse, hävdar en enig svensk journalistkår. ”Inte var 23-åringen där för att propagera för islam”, skriver till exempel Gunnar Bergdahl i Helsingborgs Dagblad den 10 april, och inskräper

samtidigt att fotbollspelaren Henke Larssons pappa invandrade till Sverige från Kap Verde. (Det krävs politiskt kunnande för att förstå varför en fotbollsspelares släkt historia är relevant i detta sammanhang.) ”Hattets röster” är Bergdahls benämning på de medborgare som nu tar parke-



I Landskrona har ”parkeringsmordet” – oförtjänt eller ej – blivit symbolfråga i motsättningar mellan å ena sidan vanliga svenskar, å andra sidan vänsteraktivister, islamister och journalister. Foto: Daniel Engström

ringsmordet eller andra våldsbrott som intäkt för att protestera mot en osund invandringspolitik:

– Jag undrar hur många av dessa högljudda, hätska hatare som har läst Jan Guillous böcker om tempelridaren Arn. Han skrev dem för att visa hur det vi kallar Sverige, den svenska nationen, den som dessa hatare säger sig vilja försvara, är byggd på kunskap från muslimska samhällen.

Men Jan Guillous berättelser om Arn är ju påhittade. Bergdahl menar alltså att vi inte ska döma svensk invandringspolitik efter vad som i verkligheten utspelar sig i det mångkulturella Landskrona, utan genom att försjunka i sagans värld.

Fattiga och rika

Vänsteranhängare och journalister lanserar den politiskt korrekta förklaringen till att så många brott begås av invandrare; dessa brott är konsekvenser av en motsättning mellan fattiga och rika. Lars Westerberg förklarar i Helsingborgs Dagblad den 22 april:

– Invandrarna är överrepresenterade bland de fattiga, och de fattiga är överrepresenterade när det gäller våldsbrott. Ingen är för dum för att förstå ett sådant påstående. [...] Jag tycker alltså att massmedia ska tala om när förövaren är fattig, och aldrig dölja om han är arbetslös och alkoholiserad.

Emellertid kan jag upplysa om att den man som tingsrätten fällde i parkeringsmordet varken är fattig eller arbetslös. Och enligt personbeskrivningen rör han inte alkohol eftersom han är ”rättrogen muslim”.

Hejarklack

Om jag påstod att illgärningen på parkeringsplatsen är ett utslag av islamism vore jag nästan lika dum som de som antyder att gärningsmannen är inblandad i en klasskamp. Vad jag däremot vill säga är att händelsen blottlägger motsättningar i vårt samhälle; dels poli-

tiska motsättningar mellan vanligt folk och diverse extrema rörelser, dels kulturella motsättningar mellan svenskar och invandrare – i synnerhet muslimska. Bland dem som (obegripligt nog) tar gärningsmannens parti märks vänsteraktivister och journalister, och främst muslimska invandrare.

Gärningsmannen väljer att förklara både sin våldshandling och sin flykt från brottsplatsen med att han var ”mycket rädd” för de svenska pensionärerna. Han fruktade att ”familjen skulle drabbas av främlingshat” och vågade därför inte gå till polisen. Mannens bror tolkar tingsrättens fällande dom som ett utslag av svenskars invandrarhat.

Rimligen är ”parkeringsmördaren” hatad av svenska folket. Han har ju värdjat om fristad i vårt land och sedan förgräpat sig på svenska medborgare. Och därefter visar han sig beredd att undfly den svenska rättvisan och återvända till det land han först flydde från.

Anmärkningsvärt är att denna person åtnjuter gott anseende i vissa kretsar. Under rättsprocessen omger han sig med en hejarklack som hotar vittnen, vittnar falskt och invaderar rättssalen för att i bokstavlig mening bespotta det svenska rättsväsendet. Detta stöd för gärningsmannen måste vara en funktion av att hans offer inte är araber, eller ens muslimer, utan bara vanliga svenskar.

Ljuger ostraffat i rätten

Gärningsmannen nekar till brott. Först gör han gällande, med hjälp av ett organiserat vittnande från släkt och vänner, att han inte befann sig på platsen. Sedan medger han att han var där, men att det då är de bägge åldringarna som förgräpar sig på honom genom att gå till attack och skrämma honom från vettet. Också det sistnämnda intygas av vittnen.

Rätten konstaterar att utsagorna från den åtalades vittnen har ”mycket bekräftat bevisvärde”. Personerna blir dock inte åtalade för mened, trots att de bevisligen har ljugit inför rätten. (I bästa fall kommer dock en bilmekaniker, som påstår sig ha servat gärningsmannens bil vid tiden för brottet, att få stå till svars för osant intygande.)

Det är ohederligt att ljuga, fick jag lära mig av mina föräldrar. Och det är straffbart att ljuga i svensk domstol, fick jag lära mig i skolan. Men i länsrätten lär jag mig att vi i ärenden med ”hederskulturer” kan räkna med ett organiserat uppåd av falska vittnen och en domstol som inte ingriper.

MIN TANDLÄKARKOMPIs blev sedermera färdigutbildad. Han öppnade praktik – i Landskrona, av alla platser.

Kanske minns han hur vi för tjugo år sedan formulerade profetior om att en massinvandring skulle splittra det svenska samhället. Jag vågar förmoda att han, liksom jag, ska rösta på Sverigedemokraterna i valet den 19 september. ■

Joachim von Ritter
Sverigedemokrat





”Ge oss Sverige tillbaka!” – Vad menar vi med det?

Inte sällan får vi som arbetar aktivt inom Sverigedemokraterna frågan vad vi menar med ”Ge oss Sverige tillbaka!” Den som frågar kan vara en väljare, eller en potentiell sådan, eller rent av en partimedlem. Det kan också handla om journalister som drar långtgående och mer än måttligt fantasifulla slutsatser om att vi Sverigedemokrater tror oss äga Sverige och vill ta tillbaka det från ”hemska” invandrare, eller någon annan verklighetsfrånvärd och avsiktlig propagandatolkning av vår slogan.



SD menar att vi som svenskar ska ha rätt att bestämma över vårt eget lands utveckling.

VAD MENAR VI DÅ? Jag tror att de allra flesta svenskar minns ett land och ett samhälle som skiljde sig markant från dagens. Även i den yngre generationen finns många som upplevt hur Sverige gradvis försämrats bara under den senaste tioårsperioden. Äldre generationer kan dock se längre tillbaka i tiden och se hur det än gång många gånger trygga, vänliga, framgångsrika och lyckliga landet Sverige förändrats radikalt till ett hårdare, kallare, våldsammare och allt mer segregerat samhälle.

När vi säger att vi vill ha Sverige tillbaka, så frågar vi inte snällt. Vi anser nämligen inte att vi behöver

det. Vi menar att vi som svenskar ska ha rätt att bestämma över vårt eget lands utveckling. Ingen har frågat oss om vi vill integreras in i det nya mångkulturella och mångkriminella Sverige, om vi vill ha ett slappt rättsväsende, en skola som allt mer framstår som ett dåligt skämt, om vi vill ha ett Sverige där svenska pensionärer lever allt mer otryggt, eller om vi vill att vår regering ska

ge bort vår högsta beslutanderätt till Europaparlamentet. Ingen har frågat oss och vi tänker inte heller fråga snällt. I stället är det så att Sverigedemokraterna kräver att ni mångkulturalister, extremliberaler, Sverigehatare, EU-federalister eller vad ni nu kallar er, att ni ska ge Sverige tillbaka till det svenska folket.

Ge oss tillbaka det land där ordet gruppvåldtäkt ännu var okänt

för de allra flesta, där man inte kallade flickor och kvinnor för horor, där man inte kallade svenskar för ”svennejävlar” eller invandrare för ”blattejävlar”. Ge oss tillbaka vår yttrandefrihet, oinskränkt, utan förbehåll och ursäkter. Ge oss tillbaka ett land där barn inte rånas och förnedras av andra barn, där våldtäktsoffer inte behöver ursäkta sin klädsel och där vittnen till brott inte hotas till tystnad.

Ge oss tillbaka ett land där en stark inre gemenskap borgar för vars och ens vilja att hjälpa varandra, där välstånd och trygghet leder till tillbörlig respekt människor emellan och vice versa. Ge oss tillbaka det land vars namn flög över jorden med bud om hur ett mönstersamhälle kan se ut.

Framförallt; ge oss tillbaka det land som ni aldrig någonsin frågat oss om ni fick ta, som ni aldrig bett om lov att få misshandla till oigenkännlighet, det land som ni med lömska ljusskygga metoder och förljugna paroller om tolerans och solidaritet, har stulit för att sedan försumma och sälja ut det för er egen vinnings skull! ■

Linus Bylund
SD Stockholms Stad



Inför möjligheten att utfärda undantagstillstånd!

SVERIGEDEMOKRATERNA förnyar kravet på skärpt lagstiftning efter nya upplopp i Rinkeby, detta sedan den invandrantäta stadsdelen Rinkeby i Stockholm återigen skakas av våld, upplopp och bränder.

Sverigedemokraternas partiförande, Jimmie Åkesson, menar att ordningen måste återställas med alla till buds stående medel samt att de senare årens återkommande kravaller i landets invandrarförorter har visat att den svenska lagstiftningen är otidsenlig:

– Dessa återkommande angrepp på det svenska samhället är fullständigt oacceptabla. Klimatet i samhället har hårdnat. Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med mediernas och de etablerade partiernas ”tycka synd om-mentalitet” och bristande förmåga att hantera situationen har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder. Flumstrategier med dialogpoliser, brobyggare

och en alltför ensidig fokusering på social brottsprevention har uppenbarligen inte fungerat. Det som nu utspelar sig i Rinkeby är ett angrepp på hela det demokratiska, svenska samhället och samhället måste därför med kraft svara på hotet från de krafter som eftersträvar laglöshet och kaos och som utsätter sköttsamma medborgare, polis- och räddningspersonal för livsfara.

– Sverigedemokraterna förnyar sitt tidigare framförda krav på att lagstiftningen skall ses över så att straffen för den här typen av samhällsomstörtande brottslighet skärps och att en möjlighet att utfärda undantagstillstånd införs. Vi kräver också att den nationella insatsstyrkan omedelbart skickas till Rinkeby för att bistå den ordinarie polisen i arbetet med att återställa ordningen samt att Stockholms kommun utfärdar ett temporärt utgångsförbud i Rinkeby på kvällstid för omyndiga personer utan målsmans sällskap. ■

Krafttag mot brottsligheten

”Den grova brottsligheten utgör ett allt större hot mot medborgarnas trygghet. Riksdagspartierna är oförmögna att hantera situationen och ser allt för ofta brotten och följderna därav ur brottslingens perspektiv, i stället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna.”

Sverigedemokraterna kräver:

- Straffskärpning för grova och upprepade brott
- Utvisning av utländska medborgare som begår grova brott
- Offentligt register över dömda pedofiler
- Inga mängdrabatter på brott för återfallsförbrytare



SD:s toppkandidater

2. Björn Söder, 34 år

Civilingenjör inom kemiteknik, partisekreterare.



Varför blev det SD?

En politik som i första hand riktar sig till att ta hand om Sverige och svenskarna är ett måste för att kunna återskapa ett tryggt samhälle.

Vilken är din hjärtefråga?

Krafttag mot brottsligheten.

3. Jonas Åkerlund, 61 år

Politisk sekreterare.



Varför blev det SD?

SD var det enda parti som inte hade hybris i invandningsfrågan och så är det fortfarande.

Vilken är din hjärtefråga?

Svenska folkets framtid, förstas.

4. Carina Herrstedt, 39 år

Personlig assistent, barnskötare, elevassistent



Varför blev det SD?

För jag är trött på hur de äldre får stå tillbaka på andras bekostnad.

Vilken är din hjärtefråga?

Den svenska välfärden får inte urholkas för att någon har bestämt att Sverige ska vara en global allemansrätt.

6. Margareta Sandstedt, 46 år

Alkohol- och drogbehandlare.



Varför blev det SD?

Jag fann jag SD som enda trovärdiga parti.

Vilken är din hjärtefråga?

Att våga kritisera etablissemangets sanningar.



Vi har gått över till

Sverigedemokraterna har under senare tid sett en tillströmning av nya medlemmar som tidigare varit aktiva i andra partier. Oftast är det ett uttalat missnöje med de etablerade partiernas bristande kurage i invandringsfrågan som

Richard de Garay Vazquez: SD blev enda alternativet

FÖR RICHARD DE GARAY VAZQUEZ. Halmstad var Sverigedemokraterna det naturliga valet när han insåg att Socialdemokraterna var på väg mot totalt åsiktsförtryck i invandringsfrågan.

– Jag hade då varit så kallad fritidspolitiker och suttit i kommunfullmäktige i tio år och i miljö- och hälsoskyddsnämnden i 14 år, säger Richard till SD-Kuriren.

Richard de Garay Vazquez – efter namnet har Richard tagit från sin spanska mamma – blev politiskt engagerad i Socialdemokraterna när han kom till Halmstad 1985. Han hade med sig ett politiskt intresse hemifrån, där pappan var engagerad inom ramen för socialdemokratin.

– Socialdemokraterna blev det naturliga valet för mig utifrån detta, bekänner Richard.

Inte ens skepsis

Innan Richard bestämde sig för att bli aktiv inom politiken hade han under sju års tid varit anställd inom flottan såsom sjukvårdsofficer. Han gör denna reflektion:

– Under den tiden fanns inte riktigt förutsättningar för ett politiskt engagemang på grund av ständiga byten av stationeringsort och olika utbildningar.

Men även en sjöman går ju i land någon gång, och när så skedde anslöt sig Richard till Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Richard säger:

– Vid den tid jag som 27-åring gick med i SSU låg den oerhört generösa invandringspolitiken ännu i sin linda – men den blev bara värre med åren. Jag var redan på den tiden skeptisk mot skeendet, och fortfarande kunde man i partiet få



För Richard de Garay Vazquez, Halmstad blev SD det naturliga valet efter (S). Foto: Jens Leandersson

uttrycka detta. Men efter hand blev det mer och mer omöjligt att i den frågan ens få uttrycka skepsis.

SD naturligt alternativ

Det var år 2004 som Richard de Garay Vazquez, på grund av det som

han till sist upplevde som ett åsiktsförtryck, definitivt lämnade Socialdemokraterna. När han omsider beslöt sig för att återuppta sitt engagemang var valet inte svårt:

– Jag hade mitt politiska engagemang för ett nationellt välfärdssamhälle i botten, och då kändes Sverigedemokraterna som det naturliga alternativet för en linje jag tror är nödvändig i det svenska samhället:

– Sverigedemokraterna har idag en värdekonserverad idégrund med inriktning på välfärd för alla och ligger därmed också i linje med vad som är min och många andra svenskers syn på politiken. ■

Tommy Hansson
Chefredaktör



Anders Sundholm: En av Miljöpartiets grundare

1981 var Anders Sundholm med och bildade Miljöpartiet (MP) tillsammans med bland andra Per Gahrton. 1995 blev han utesluten ur samma parti sedan han riktat skarp kritik mot den svenska flyktingpolitiken. 2010 valde Anders att ansluta sig till Sverigedemokraterna (SD) och är partiets frontfigur i Sollentuna.

ANDERS SUNDHOLM ÄR utbildad lärare såväl som journalist och har under sitt yrkesverksamma liv växlat mellan dessa båda professioner. Själv kallar han sig diversearbetare. Det politiska engagemanget har hela tiden funnits med i bilden. Anders berättar om hur det kom sig att han var med och bildade Miljöpartiet:

– Jag hade varit socialdemokrat sedan tonåren men blivit alltmer besviken och desillusionerad. Då karaktäriserade kollektivanslutningen hela partiet.

Stödde Allende i Chile

– På den tiden, 1981, var det bra folk i MP, berättar Anders. Vi fick med både missnöjda socialdemokrater och moderater och hade en härlig känsla i partiet. Vi var övertygade om att vi skulle komma in i riksdagen 1982, men så blev det inte. Däremot kom vi in i en del kommuner.

Det skulle dröja till 1988 innan MP kom in i riksdagen. 1991 åkte man hastigt och mindre lustigt ur parlamentet bara för att återkomma 1994. Då hade Anders Sundholm bara två år kvar i partiet, där han arbetade på det kommunala och regionala planet. Anders oliktankande i flyktingfrågan gjorde att det skar sig

mellan honom och MP.

– Jag hade varit engagerad i flyktingpolitik sedan 1970-talet. Beträffande datumet den 11 september tänker jag i första hand på militärkuppen mot Salvador Allen-



Anders Sundholm och SD Sollentuna ligger i startgroparna inför valet. Foto: Sara-Lena Bjälkö

des vänsterregim i Chile 1973. Jag var stor Allende-vän och jobbade i Chilekommittén och Amnesty för att Sverige skulle ta emot flyktingar från juntans Chile.

Några år efter Chile-kuppen hade Augusto Pinochets militärstyrelse emellertid lindrats, och det blev

möjligt även för politiska flyktingar att återvända till hemlandet. Samtidigt började en ny invandrarkategori, så kallade Valparaiso-flyktingar – det vill säga sådana som lämnade Chile av ekonomiska skäl – anlända till Sverige.

Större krav

– Jag tyckte det skulle ställas större krav på flyktingarna och att Sverige inte skulle vara så generöst med permanent uppehållstillstånd. Mitt ideal var att folk gärna fick komma hit, men då skulle de visa att de ville göra rätt för sig och inte bara leva på bidrag.

Inom Miljöpartiet var luftande av dylika åsikter sak samma som att svära i kyrkan, och Anders Sundholm anklagades för "främlingsfientlighet". Det dröjde till 1996 innan Anders, efter en långvarig process, tvingades ut ur Miljöpartiet. Den som var mest drivande för att utesluta Anders var partiets dåvarande språkrör, Birger Schlaug, samt den flyktingpolitiska talesmannen Bernt-Erik Ekeröth som själv var flyktingadvokat. Den senare var emot att utvisa kriminella utlänningar.

– Schlaug hotade till och med att avgå som språkrör om jag tilläts vara kvar i partiet, minns Anders Sundholm.

Blågula Frågor

Efter att ha sparkats ut ur Miljöpartiet kunde Anders Sundholm lägga tid och kraft på tidningen Blågula Frågor (idag en renodlad nättidning som Anders inte längre är engagerad i) tillsammans med före detta miljöpartisten Jan Milld, som An-

ders kommit i kontakt med under sin tid som journalist på Dagens Nyheter i mitten på 1970-talet. Milld hade i likhet med Sundholm en genuin vänsterbakgrund och hade även jobbat fackligt som bussförarbud.

– Blågula Frågor var det viktigaste engagemanget jag har haft, säger Anders Sundholm. Meningen var att visa att kritik av invandrings- och flyktingpolitiken inte hade något med högerextremism att göra.

Denna vällovliga ansats gick dock om intet, kanske främst på grund av den vänsterextrema tidningen Expos förföljelse av allt som man stämplade som "högerextremism". Anders säger med enfaset:

– Expo har förföljt så många hedervärda människor ...

2002 drog Sundholm, Milld och ytterligare ett antal personer igång Signalkampanjen i syfte att i valrörelsen fästa människors uppmärksamhet på den svenska flykting- och invandringspolitiken samt bryta en lans för Sverigedemokraterna, vars partiledare då hette Mikael Jansson. De torgmöten gruppen arrangerade skyddades av hundratals poliser.

Anders berättar att det förekom ett stort tryck från extrema vänstergrupperingar av typ Antifascistisk aktion (AFA), Ung vänster och Rättvisepartiet socialisterna.

– Dessa tillgrepp ofta våldsamheter, men vi tyckte inte vi hade någon anledning att backa.

Gick med i SD

Efter valet 2002 lades Blågula Frågor ned som papperstidning varpå Jan Milld – till skillnad från Anders Sundholm – valde att för en kortare

tid engagera sig för Sverigedemokraterna, där han ett tag var partisekreterare.

– 2008, berättar Anders, fick jag ett telefonsamtal från sverigedemokraten Roger Hedlund i Gävle som berättade för mig att han skulle åka till Sollentuna och träffa några som var intresserade av att starta en lokalgrupp. Jag gick på mötet men tyckte inte att det var "mitt folk" som var med.

Det som sedan hände var att Anders Sundholm 2009 träffade Jens Leandersson, ordförande i SD Syd för att fortsätta diskussionerna om en möjlig SD-anslutning. Anders var fortsatt tveksam och tyckte då att han kunde göra större nytta för partiet genom att stå utanför.

– Jag tyckte också att jag hade gjort min "politiska värnplikt" och ville satsa mer på golf, vänner och barnbarn. Jag bestämde mig i alla fall relativt nyligen för att gå med i SD och på den vägen är det.

Anders omtalar att SD nu har ett 20-tal namn i Sollentuna som han betecknar som "vettigt folk". En lokalgrupp har bildats och SD Sollentuna ligger nu i startgroparna inför kommunalvalet den 19 september.

På Anders Sundholms entusiasm inför sin nya uppgift är inte att ta fel. Han har hunnit fylla 61 men torde ha mycket kvar att ge, icke minst beroende på att han besitter såväl talets som skrivandets gåva. ■

Tommy Hansson
Chefredaktör





Sverigedemokraterna!

spelat en avgörande roll för avhoppet till SD, men även andra skäl finns. På detta uppslag presenteras de nya sverigedemokraterna Richard de Garay Vazquez (S), Anders Sundholm (MP), Östen Granberg (C) och Ulf Landström (M).

Östen Granberg: Välfärdssamhället på väg luckras upp

HAN ÄR EN AV MÅNGA SD-politiker som uppnått så kallad mogen ålder. Vid 65 har fembarnspappan Östen Granberg, i Botkyrka, söder om Stockholm, inlett en politisk karriär med inriktning på landstingspolitik och kommunalpolitik.

– Kommunikationsfrågorna är inte minst viktiga, menar Östen. Vi måste bara få ordning på pendeltågstrafiken och tunnelbanan.

Född och uppvuxen i södra Lappland anlände Östen Granberg till Stockholm i september 1968. Så småningom utbildade han sig till vägmästare vid Hermods. Det politiska engagemanget tog sin början i Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) i slutet av 1960-talet, men omkring tio år senare bytte Östen partitillhörighet.

– Från slutet av 1970-talet och cirka tio till tolv år framåt var jag medlem i Centerpartiet. Jag var styrelsemedlem i Farsta-föreningen i tio år varav ordförande i fem. Därtill kom uppdrag i styrelser och kommittéer som följde med partiengagemanget.

Mer homogent land

– Då jag åter började engagera mig politiskt efter ett längre uppehåll

fann jag att Sverigedemokraterna var det parti som bäst stämde med de uppfattningar jag har när det gäller att utveckla Sverige till ett mer



Östen Granberg. Botkyrka gillar att ha många järn i elden. Foto: Robert Stenkvist

homogent land och rättvisare samhälle, fortsätter Östen Granberg.

Han konstaterar att välfärdssamhället är på väg att brytas upp:

– I många avseenden har så faktiskt redan skett – det måste vi ändra

på och ta tillbaka den svenska värdegrund som tidigare gjort Sverige så framgångsrikt. Tyvärr har de svenska regeringarna misslyckats

tan och tvåa på kommunlistan för Botkyrka.

– Kommunikationsfrågorna är inte minst viktiga, understryker Östen. Vi måste få ordning på pendeltågstrafiken och även tunnelbanan och få ett underhåll som fungerar.

Idylliska Hågelbyparken

Även frågor som rör kultur och vård ligger Östen Granberg varmt om hjärtan. När han började fundera på att gå med i SD var det för övrigt invandrar-, äldre- och kulturfrågor som mest intresserade.

SD Botkyrka ingår i partiföreningen för Västra Södertörn, som även omfattar Södertälje, Salem, Nykvarn samt Gnesta i Södermanlands län. Östen Granberg intar andra plats på kommunlistan efter toppkandidaten Robert Stenkvist, som också är ordförande i Västra Södertörns-föreningen, och kommer med stor säkerhet att sitta i Botkyrkas fullmäktige efter 19 september.

– SD Botkyrka vill värna om idylliska Hågelbyparken som naturreservat och tar därför avstånd från planerna på att omvandla parken till Nordens största upplevelsepark, där det kommer att bli oväsen från

nöjesparken samt en ökad trafik och miljöbelastning i ett känsligt naturområde.

Skog och mark

Det är inte konstigt att Östen tar ställning för en orörd Hågelbypark, eftersom han på fritiden gärna strövar i skog och mark samt med ivrigt intresse ägnar sig åt jakt och fiske ("Älgstek är gott!"). Andra intressen är umgänge med barnen och deras familjer (ensamstående Östen är far till tre söner och två döttrar från tidigare äktenskap) och att påta i jorden vid sommarstugan utanför Sala i Västmanland.

– Kan också nämna att jag är ordförande i Västerås fåktklubb sedan 2008, avslutar Östen som uppenbarligen trivs med att ha en hel del järn i elden!

Till sist kan det nämnas att Botkyrka tillhör de kommuner där moderater och sossar säger sig vara beredda att samarbeta för att neutralisera Sverigedemokraterna. ■

Tommy Hansson
Chefredaktör



Ulf Landström: Vill få Alzheimers uppmärksammat

EFTER EN POLITISK KARRIÄR i Moderata samlingspartiet beslutade sig Ulf Landström, Sundbyberg för att satsa på Sverigedemokraterna (SD). När detta skrivs har han varit SD-medlem i knappt ett halvår. Ulf har goda förhoppningar om att bli invald i landstingsfullmäktige i Stockholms län i höst.

– Om jag kommer in vill jag särskilt arbeta för att uppmärksamma Alzheimers sjukdom, säger han till SD-Kuriren.

Ulf Landström, född 1943, må vara en färsking inom Sverigedemokraterna men står icke desto mindre överst på partiets valsegel för den landstingsvalkrets i Stockholms län som omfattar Solna, Sundbyberg och Sollentuna. Hans politiska erfarenheter är tämligen imponerande.

De första partipolitiska rönen gjordes i Sundbyberg (gemenligen kallat "Sumpan"), där Ulf var partikamrat med Stellan Bojerud, den kände militärhistorikern och politikern som också han inlett en ny karriär i Sverigedemokraterna.

– Jag och Stellan har under lång tid kämpat för Sundbybergs bästa i opposition. Vi lyckades aldrig komma att tillhöra majoriteten, berättar Ulf.

Oppositionsråd

Ulf har hunnit vara med i de flesta nämnder och styrelser under sitt långa engagemang för Sundbyberg men mest har det handlat om stadsbyggnads- och planeringsfrågor, som ligger Ulf varmt om hjärtat. Ulf har dessutom hunnit med att sitta i kommunstyrelsen, socialnämnden, barnomsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. I flera fall har Ulf varit vice ordförande.

År 2005 var Ulf Landström under omkring ett halvår kommunalråd i opposition i Sundbybergs kommunfullmäktige. Detta sedan partiet och staden drabbats av viss turbulens i samband med tidigare oppositionsrådets avgång.

– Jag blev emellertid uppmanad att avgå för att inför valet 2006 lämna plats åt Kristoffer Tamsons, omtalar Ulf Landström. Tamsons var en ung påläggskalv som jobbade som talskrivare åt moderatpartiledaren Fredrik Reinfeldt. Sedan avgick Tamsons en dag (!) före valet för att återvända till nyblivne statsministern Reinfeldt och jobba i statsrådsberedningen.

En ny och kanske värre turbulens uppstod senare eftersom moderaterna för första gången sedan 1919 skulle bilda majoritet. Småningom

valde två moderater att hoppa av till Socialdemokraterna, vilket gjorde att den borgerliga övervikten i fullmäktige blev kortlivad.

Mentorsrollen

Efter turbulensen inom moderatpartiet valde Ulf Landström att flyt-



Före moderate Sundbybergs-politikern Ulf Landströms mångåriga politiska rutin kommer nu Sverigedemokraterna till godo. Foto: Tommy Hansson

ta till grannkommunen Solna för en kortare tid men är alltså nu återbördad till "Sumpan". När mångåriga vännen Stellan Bojerud sökte sig över till SD föll det sig naturligt för Ulf att följa med i stället för att tacka ja till något annat anbud.

– Det är framförallt landstingspolitiken som intresserar mig, förklarar Ulf. Efter att ha arbetat tio år inom Stockholms läns landsting och tolv år i Socialstyrelsen har jag väl alltid lärt mig något om sjukvården i länet.

Ulf hyser gott hopp om att efter

tiv till det faktum att SD välkomnar äldre som aktiva medlemmar:

– Jag tror det är bra att det finns gubbar och tanter som kan lära de unga ett och annat i politiken. Det är onödigt att ungdomarna får alla "blåmärken", som jag själv fått genom mina misstag. Stellan och jag tar på oss mentorsrollen i olika sammanhang.

Alzheimers

Ulf Landström är gift och har tre vuxna söner. Tyvärr har hans hustru den fruktade sjukdomen Alzheimers sedan tio år tillbaka, vilket gör att hon bor på en vårdinrättning.

– Det här gör att jag i landstingsfullmäktige – om jag blir invald – gärna vill arbeta för att Alzheimers blir mer uppmärksammat. Jag vill också försöka att intressera partiet för frågan.

Det kan slutligen nämnas att Ulf Landström är utbildad förvaltnings-sociolog samt att han efter fullbordad värnplikt fick majors grad. ■

Tommy Hansson
Chefredaktör





Det enda oppositionspartiet

ETT UTSPEL I SVERIGES RADIO den 12 april deklarerade det moderata finansborgarrådet Sten Nordin och det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin att man efter valet i höst är beredda att bilda en blocköverskridande majoritet i Stockholm för att stänga Sverigedemokraterna ute. Liknande utspel har förekommit även på andra håll i landet.

I valrörelse efter valrörelse har S och M försökt övertyga svenskarna att de båda partierna står för en till varandra diametralt motsatt syn på samhällsutvecklingen och att en röst på det andra partiet skulle leda till katastrof.

Sverigedemokraterna har ifrågasatt denna bild och pekat på det faktum att S och M har kommit att bli till förvillelse lika och att den svenska politiken förvandlats till en krympande ankdamm, där minsta krusning på vattenytan följs av ett öronbedövande kvackande.

Utannonseringen av en social-

moderat samregering i Stockholm måste ses som det slutgiltiga beviset för att vi har grund för våra påpekanden. I samma ögonblick som en utmanare kliver in på arenan sluter sig ärkefienderna samman i en nästan rörande värdegemenskap. Det faktum att utannonseringen av den kommande samregeringen skedde innan Sverigedemokraterna ens tagit sig in i kommunfullmäktige i Stockholm, och innan något av partierna fört några samtal med Sverigedemokraterna kring förutsättningarna för eventuellt samarbete, understryker hur minimalt det ideologiska motståndet måste ha varit.

Alla frågor utom just bevarandet av Europas mest extrema massinvandringspolitik är uppenbarligen förhandlingsbara. Sverigedemokraterna förespråkar ju att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för motsatsen och att nivån på invandringen bör vara i samma storleksordning som i våra



Moderaterna och Socialdemokraterna i Stockholm säger sig vilja samarbeta för att neutralisera SD i Stockholms stadshus.

grannländer. I den socialmoderata världen är detta detsamma som att ha en "förkastlig människosyn", och därmed blir det också ointressant vad Sverigedemokraterna tycker i övriga frågor och all form av dialog tycks utesluten.

Om S menade allvar med att "aldrig någonsin, aldrig någonstans" samarbeta med partier som har en tvivelaktig människosyn så borde man rimligen inte stödja sig på ett före detta diktaturkrämmande kommunistparti, eller inom ramen för Socialistinternationalen ha kontakter med partier som inte varit främmande för terrorhandlingar och inskränkningar av demokratin. Men den socialdemokratiska moralen är uppenbarligen lika relativ som värdet av de socialdemokratiska vallöften.

I och med beskedet om den socialmoderata samregeringen i Stockholm har ytterligare ett steg tagits mot enpartistyre. Situationen påminner mer och mer om den i

semidiktaturer som till exempel Egypten, där oppositionella röster förvisso accepteras men bara så länge de inte utmanar makten och den rådande ordningen.

De väljare som vill se en fortsatt bred konsensuspolitik som bygger segregation i våra förorter och banar den som ifrågasätter bör rösta på den rödblå röran. De som vill se en förändring av det politiska klimatet och en vitalisering av demokratin bör rösta på Stockholms och Sveriges enda oppositionsparti, Sverigedemokraterna. ■

Jimmie Åkesson
Partiledare (SD)



Linus Bylund
SD Stockholms Stad



Kärnkraften är, anser Jimmie Åkesson och SD, både effektiv och relativt miljövänlig. Foto: Joachim von Ritter

Åkesson utmanar Reinfeldt:

Sverigedemokraterna en garant för bibehållen kärnkraft

RIKSDAGEN HAR med knapp majoritet – med siffrorna 174–172 – röstat ja till ett förslag om att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftverk. Sverigedemokraterna ser kärn-

kraften som en effektiv och förhållandevis miljövänlig energikälla och ställer sig därför positiva till beslutet om att tillåta en förnyelse av kärnkraften.

Den rödgröna oppositionen har lovat att riva upp beslutet om de vin-

ner valet den 19 september. Miljöpartiet vill inte ens göra några utfästelser om att inte lägga ned några av de befintliga kärnkraftsverken under kommande mandatperiod.

I syfte att säkerställa stabilitet på det energipolitiska området bjuder nu Sverigedemokraterna in statsminister Fredrik Reinfeldt till samtal om en långsiktig energiuppbyggnad.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

– Kärnkraften kommer för överskådlig framtid att vara ett nödvändigt fundament i en effektiv och miljövänlig svensk elproduktion. Långsiktighet och stabilitet på det

energipolitiska området är också av avgörande betydelse för vår basindustri och dess satsningar inför framtiden.

– De rödgrönas utfästelse om att återinföra förbudet mot kärnkraft om de vinner valet är både olycklig och oansvarig, fortsätter Jimmie Åkesson. Om Sverigedemokraterna blir vågmästare i riksdagen kan vi stå som garant för att kärnkraften bibehålls och vidareutvecklas. Med anledning av detta vill jag bjuda in statsminister Fredrik Reinfeldt till samtal om en långsiktig energiuppbyggnad mellan Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna. ■

En trygg och värdig ålderdom

"Hundratusentals pensionärer har en inkomst som ligger på eller strax över existensminimum. Allt fler seniorer drabbas av våld, övergrepp eller försummelser och det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva."

Sverigedemokraterna kräver:

- Kraftigt förbättrade ekonomiska villkor för pensionärerna
- Ett ökat antal trygghetsboenden
- Äldre vårdtagares rätt till en god och näringsrik kost
- Rätten för äldre vårdtagare att få bo med maka/make



Prata med väljarna



De talrika åhörarna vid Malmö upptaktsmöte fick höra Jimmie Åkesson och andra SD-namn inspirera till stordåd i valrörelsen. Foto: Daniel Engström

DEN 22 MAJ SAMLADES Sverigedemokrater från Malmö och södra Sverige för att bevittna Malmös valupptakt. De som var på plats fick höra tal från tre olika personer. Först ut var SD Malmös ordförande Lars-Johan Hallgren.

Lars-Johan talade om Sverigedemokraternas mål i Malmö och på riksnivå. I Malmö, där SD är tredje största parti, skulle man ta ännu flera mandat och växa och på riksnivå skulle Sverigedemokraterna bli tredje störst.

Lars-Johan talade även om

det stora motstånd som Sverigedemokraterna i Malmö möter. Bland annat har Socialdemokraterna heltidsanställda i Malmö vars ända mål är att stoppa SD.

– Slöseri med skattebetalarnas pengar, tyckte Lars-Johan.

Näste talare var Kent Ekeröth som berörde den allt mer provocerande brottsligheten. Kent menade att ett brott inte endast utgörs av en individ utan det handlar om ett mönster. Ett mönster som visar ännu tydligare att Sverigedemokraternas politik är viktig.

Sist men inte minst ut bland ta-

larna var SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Han talade om hur viktigt det är att prata med väljarna ute på gator och torg under höstens val. Jimmie talade även om SD:s tre prioriterade områden: invandring, brottslighet och äldre frågor.

– Det är pensionärernas tur nu! avslutade Jimmie Åkesson. ■

Daniel Engström
Redaktionen





SD:s skuggbudget:

Så kan välfärden förbättras och skatterna sänkas

Vid en välbesökt presskonferens i Landskrona den 31 maj presenterades Sverigedemokraternas (SD) så kallade skuggbudget. Det var första gången i SD:s 22-åriga historia så skedde. Genom detta seriösa budgetförslag visar vårt parti tydligt att det inte är ett enfrågeparti utan är berett att ta ansvar för hela Sveriges ekonomi.

ATT DET 80-SIDIGA SD-alternativet till statlig pengafördelning skulle mötas med applåder, fotstamp och bravopor var naturligtvis icke att vänta. Kritiken, som varierat mellan trött skepsis som i Metro 1/6 och ohöjrt raljeri som i Expressen 3/6, lät därför inte vänta på sig.

En sak kunde dock inte förnekas, och den består i att Sverigedemokraterna faktiskt tagit ett ambitiöst helhetsgrepp över Sveriges ekonomi där det läggs fram konkreta förslag till hur partiets politik skall kunna förverkligas och finansieras.

Återupprättad trygghet – sänkt skatt

Otaliga gånger har vi in till ledare fått höra att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti med enbart invandringskritik på programmet. Och så var det kanske i partiets barndom. Med åren har dock en breddning skett beträffande de sakfrågor SD engagerat sig i, låt vara en breddning i ett ganska försiktigt tempo.

Vid valkonferensen den 27 mars och sedan vid budgetpresentationen den 31 maj har emellertid först ett 14-punktigt valmanifest och därpå ett 80-sidigt budgetförslag lagts fram. Ingen kan längre, i varje fall inte med anspråk på att bli trodd, fortfarande hävda att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti.

Det kanske viktigaste med den framlagda budgeten är att den visar hur det faktiskt är möjligt att förstärka eftersatta samhällsområden och samtidigt sänka skatten. Bland

de viktigaste satsningarna märks 28 miljarder kronor i syfte att förbättra den ekonomiska situationen för våra pensionärer, 11,5 miljarder för att ge oss ett militärt försvar värt namnet samt 10,5 miljarder till brottsbekämpning.

De äldre – en hjärtefråga

En särskild hjärtefråga för Sverigedemokraterna är att garantera våra äldre medborgare en skälig levnadsnivå. Har man genom ett livslångt arbete hjälpt till att bygga upp landet skall man inte på sin ålders

ökad matchning på arbetsmarknaden samt satsning på forskning och utveckling.

En förbättrad sjukvård är en fråga som berör både löntagare och pensionärer. Här föreslår Sverigedemokraterna en förstärkning av re-

invandringspolitiken.

Bara ett litet exempel på hur det kan se ut är att Södertälje kommun, med sina 85 000 invånare, tagit emot fler irakiska flyktingar än USA och Kanada tillsammans!

Så här kan det, menar Sverigedemokraterna, inte få fortsätta. Därför vill SD begränsa asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent, något som skulle få ett kraftfullt genomslag under tredje året. Under hela budgetperioden skulle vi därmed kunna spara 78 miljarder kronor, pengar som kan användas till att förbättra välfärd och trygghet.

På biståndssidan sparar vi enligt SD:s förslag 29,5 miljarder genom att bland annat effektivisera biståndet och ge mer pengar till FN:s flyktingorgan, UNHCR, för insatser på plats.

Hela landet skall försvaras!

Sverigedemokraterna är slutligen det enda svenska parti, möjligen jämte Folkpartiet, som vill se en förstärkning av landets militära resurser. Orsaken är enkel – hela landet måste kunna försvaras om det värsta skulle inträffa och vi blir utsatta för en invasion.

Efter det kalla krigets slut togs för givet att varje form av krigsrisk tillhörde en svunnen tid, men Rysslands militärsatsning och expansiva utrikespolitik under Vladimir Putin har visat att detta var en felbedömning.

Genom en ekonomisk omfördelning vill SD förbättra försvaret genom att stärka förbandsverksamhet och beredskap samt återinföra värnplikten på en realistisk nivå. Det egna territoriet skall prioriteras, varför SD förordar en gradvis avveckling av svenska insatser i Afghanistan och Kosovo. ■



Sverigedemokraternas skuggbudget, som lades fram i Landskrona den 31 maj, rönt stort intresse över hela vårt land. Som här i Gävle under Jimmie Åkessons förvalsturné.

En röd tråd i budgeten kan sägas vara en omfördelning av ekonomiska resurser från den hittills oerhört kostsamma invandringspolitiken och ineffektiva biståndspolitiken till en av flertalet svenskar hett efterlängtat satsning på välfärd och trygghet.

Det innebär bland annat trygghet för alla laglydiga medborgare att vistas på gator och torg utan att behöva riskera liv och lem, trygghet för våra äldre medborgare att njuta sitt otium utan att tvingas riskera leva på eller under existensminimum, trygghet för hela landets befolkning i vetskapen att vi har resurser att försvara vårt territorium mot militära angrepp utifrån om så skulle behövas.

höst behöva gå och leta pantburkar i offentliga skräpbehållare eller livnära sig på kattmat.

SD inser att det är en förstahandsuppgift att få så många medborgare i arbete som möjligt, men det är lika viktigt att sörja för de äldre. Därför föreslår partiet i sin skuggbudget en skattesänkning för att jämna ut skillnaden mellan löntagare och pensionärer. De senare ska bland annat få tillgång till trygghetsboenden och en god mathållning.

Sverigedemokraternas jobbpolitik strävar mot full sysselsättning, där partiet vill motverka både alliansregeringens lönedumpningspolitik och vänsterkartellens bidragslinje. Nya jobb kan skapas genom bland annat satsning på småföretag,

surserna inom såväl utbildning som administration. På områdena sjukförsäkring och A-kassa är det höjda nivåer som gäller.

Kraftigt begränsad invandring

Det faktum att Sverigedemokraterna inte är ett enfrågeparti innebär definitivt inte att partiet övergivit invandringsfrågan. Tvärtom – SD är och förblir det enda parti av någon betydelse som tar invandringsfrågan på allvar!

Från det att Socialdemokraterna i slutet av 1960- och början av 1970-talet begynte ta in alla utländska medborgare från jordens alla hörn som påstod att de var svårt förföljda i sina hemländer, har det inte skett något verkligt trendbrott i den förda



Stöd Sverigedemokraterna i valet den 19 september!



Bli medlem

Du behövs, liksom dina vänner. Sätt in 300 kronor på Sverigedemokraternas bankgiro 5280-7005 eller plusgiro 23 45 65-0 och ange namn och adress.

Bli politiker

Det finns fortfarande möjlighet att på många håll kandidera för Sverigedemokraterna lokalt och regionalt. Om du kan tänka dig att kandidera för vårt parti så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kom ihåg att du kan göra

skillnad. Ingen tidigare politisk erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver veta.

Prata med människor

Du och andra sympatisörer är Sverigedemokraternas viktigaste kanal till väljarna. Prata med folk – på arbetsplatsen, i föreningen och på kalaset!

Sprid informationsmaterial

Du kan dela ut våra Sverigevänliga broschyrer – eller SD-Kuriren – till hushåll, folk på gatan eller vänner och bekanta. Inför valrörelsen kan du

beställa informationsmaterial på telefon 08-50 00 00 50 eller via www.sverigedemokraterna.se.

Stöd oss ekonomiskt

Bidra till Sverigedemokraternas valkampanj via bankgiro 5280-7005 eller plusgiro 23 45 65-0. Alla bidrag, även anonyma, mottages tacksamt.

Rösta på oss

Allra viktigast: Rösta på Sverigedemokraterna i valet till riksdag, landsting och kommun den 19 september!





Värna friheten – motverka islamiseringen!



Sverigedemokraterna menar att det är hög tid att stoppa islamiseringen en gång för alla.

SVERIGEDEMOKRATERNA VÄRNAR frihet, demokrati och jämställdhet. Då dessa värden inte är förenliga med islam säger man nej till en islamisering av Sverige.

Inga fler moskéer i Sverige

I praktiserandet av islam krävs en bönematta och möjligheten att bedja i riktning mot Mekka. Fullskaliga moskéer som förändrar den offent-

liga miljön och försämrar stadsbildningen har alltså ingenting med religionsfrihet att göra.

Moskéer fungerar som makt-symboler för islam, och profeten Muhammed själv använde moskén för att planera militära fälttåg och utdöma straff. Än idag används moskéer i andra syften än rent religiösa, exempelvis för att hetsa och uppvigla till hatbrott mot judar och homosexuella.

Islamismen hotar vår åsikts- och yttrandefrihet

Vi har på senare tid sett hur islamister och jihadister tagit till våld och krävt inskränkningar i svensk yttrande- och åsiktsfrihet. Konstnären Lars Vilks har attackerats både i sitt hem och under en föreläsning i Uppsala. Den skånske politikern Carl P. Herslow åtalades för hets mot folkgrupp sedan han visat en historiskt korrekt bild av Muham-

med i ett äktenskap med en sexårig flicka.

Svenska UD stängde för några år sedan ner Sverigedemokraternas hemsida efter att islamister attackerat nordiska ambassader. Orsak: SD hade publicerat en teckning profeten Muhammed.

Islamistiska värderingar är inte förenliga med Sverige

Historien har visat att islam, var

denna religion än har brett ut sig, inte går ihop med ett fritt, demokratiskt och jämställt samhälle. Patriarkala system, hederskultur, antisemitism, våld mot kvinnor och barn, homohat samt obefintlig demokrati och yttrandefrihet hör inte hemma i Sverige.

Sverigedemokraterna anser att det är hög tid att stoppa islamiseringen en gång för alla! ■

SDU delaktigt i Jimmie Åkessons riksomfattande förvalsturné

I början av juni bedrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en kortare förvalsturné på ett antal orter i ett soligt försommar-Sverige. I det mobila sverigedemokratiska "vardagsrummet" diskuterades Sverigedemokraternas valmanifest och uppmärksammade skuggbudget. En och annan lokal fråga fanns även med på agendan.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) deltog under turnén och hjälpte till med att arrangera det praktiska samt med att sprida informationsmaterial och samtala med åhörare. Erik Almqvist, ungdomsförbundets ordförande, deltog även som "konferencier" och talare på torgmötena, vilket var ett uppskatta inslag i mötet. ■

Fullt ös när SDU:s valkampanj drar vidare för att bidra stort i årets val!

SKRIVANDE STUND befinner vi oss i början av juni och SDU har efter två månaders kampanjande genomfört mer än trettio debatter mot övriga ungdomsförbund och besökt över hundra gymnasieskolor. På dessa har cirka 70 000 flygblad delats ut, 8 000 tidningar bytt ägare och 10 000 klistermärken gått åt.

Vår främsta kampanjarena har varit landets gymnasieskolor där vi träffar många förstagångsväljare. Men även om skolan nu är stängd och sommarlovet har börjat så kommer vi knappast ligga på latsidan för det. Under hela sommaren kommer SDU besöka olika typer av evenemang där det rör sig många ungdomar. Malmöfestivalen, Ung08, konserter, badplatser med mera.

Den 21 juni arrangerade SDU en manifestation mot ett planerat moskébygge i Helsingborg, där tal, demonstration, flygblad och efterföljande SDU-middag hölls. Från

den 4 juli är vi i Visby för att kampanja och debattera under politikerveckan i Almedalen. I mitten av juli anordnar SDU ett aktivistmöte där alla våra valombudsmän och valarbetare träffas för att dela erfarenhe-

"Under hela sommaren kommer SDU besöka olika typer av evenemang där det rör sig många ungdomar."

ter från våren och lägga upp planer och strategier för hur slutspurtens på valrörelsen ska kunna genomföras så effektivt och kraftfullt som möjligt. I slutet av juli är det sedan dags för sommarläger dit samtliga SDU-medlemmar kommer bjudas för ett par dagar med umgänge, grillfest, sporter och givetvis politik. På som-



SDU:s demonstration mot en ny stormoské i Helsingborg den 21 juni blev en klar framgång. Foto: SD television

marlägret svetsas vi samman, laddar batterierna och peppar varandra inför valrörelsen som återigen drar igång i början av augusti.

Det är min fasta övertygelse att SDU kommer bidra stort i årets val. När siffrorna räknats samman kvällen den 19 september kommer det stå klart att förstagångsväljarna är en nyckelfaktor till SD:s rekordval.

Var med oss och skriv den historien. Engagera dig i SDU! Vi ses ute i kampanjen! ■

Erik Almqvist
Ordförande SDU





STELLAN BOJERUD KOMMENTERAR

Arvet efter Gustav Vasa

JAG VILL MINNAS det var Zambias president Kenneth Kaunda som en gång sa: "Svenskarna har världens enda mobila samveten. De kan befinna sig var som helst på jorden men ändå tro sig veta hur ett problem i varje annan del av världen ska lösas på bästa sätt".

Detta såg jag som en indirekt kritik av Olof Palme och hans inrikesmässiga utrikespolitik, som gick ut på att dagligen sända ut blågula pekpinor över jordklotet. Men problemet med den storsvenska uppblåsthet började långt tidigare, nämligen 1521 då Gustav Eriksson Vasa höjde upprorsfanan mot kung Kristian II.

Den svenska självuppfattningen vilar på flera grunder:

- Gustav Vasa genomförde en stark centralisering av makten och undertryckte separatism. Svenskhe-

nar till Fonus – rörelsen tar hand om dig".

- Den sammantagna effekten av statsmaktens agerande allt ifrån Gustav Vasa och till närtid har deformerat normalsvensken till en lydlig flockföljare, som lever i transfereringsekonomi där medborgarnas pengar tas ut som skatter ur höger ficka för att återkomma som bidrag i vänster ficka – givetvis med avdrag för administrativa kostnader. Svensken förväntar sig att det goda samhället ska lösa alla vardagens problem. Att elektricitet ska komma ur intet och att tågen ska gå enligt tidtabell även i väder som liknar naturkatastrofer.

- Svensken har under decennier itutats att den svenska "välfärden" är världsledande och att alla på jorden vill efterlikna den "svenska modellen". Ja det var sant för fem-

1. De som vill och kan anpassa sig till det svenska samhället och dess normer. De är omistliga för Sverige. Den som vill vara svensk blir det oftast även. Många av dessa är medlemmar eller sympatiserar med SD (Ja, så står det och så är det).

2. De som vill men inte kan. Dessa kan i varierande grad genom olika stödåtgärder ges hjälp och därmed nå grupp 1.

3. De som kan men inte vill. Dessa skapar sig av egen kraft en nisch som ledare för separatistgrupper och framträder som kravmaskiner för särintressen.

4. De som varken vill eller kan. Dessa etablerar sig som bidragsberoende anhängare till grupp C. De tar inte jobben från svenskarna! De saknar kvalifikationer för att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. De kanske kommer till Sverige för att söka en fredlig tillvaro, men de för med sig sina gamla konflikter.

DET ÄR EN SJÄLVKLARHET att varje individ söker ta tillvara de möjligheter som bjuds. Felet är att en svensk integrationspolitik tillåter manipulationer och rena bedrägerier. Mitt recept är: Släpp de storsvenska drömmarna! Diskutera i gammal svensk kompromissanda fram vilken börda det lilla Sverige kan ta på sig vad gäller invandringen till Europa.

Förr sågs kompromissen som grunden för svensk politik och landets relativa välbstånd. Men nya influenser har kommit från andra kulturer. Där ses kompromissen som svaghet. Eftertanksamhet är feighet och den som skriker högst har rätt. Den gamla svenska kulturen där den som höjde näven eller rösten ansågs ha tappat ansiktet har ersatts av att hedern kräver att argumenten stöttas med våld.

Arvet efter Gustav Vasa är förbrukat. Arvet efter Tage Erlander är förbrukat. Sverige är förändrat. Mångkulturen hotar att spränga nationalstaten och den svenska identiteten (det vill säga att i Sverige varaktigt bosatta är svenskar utan hänsyn till härkomst) kommer att ersättas av klanbildningar och etniskt präglade befolkningsgrupper.

Ett dystert perspektiv är att Afrikas och Mellanösterns konflikter har importerats till Sverige och att den logiska följderna här som där blir öppna krigshandlingar på svensk mark. När stenar och bränder börjar skörda dödsoffer, kommer våldspiralen att skruvas upp.

Mitt enda hopp är att mina förut-sägelser är fullständigt felaktiga! ■



Olof Palme, Pierre Schori och Fidel Castro på Kuba 1975.

ten förknippades med att leva inom nationalstatens gränser.

- Den närmast allkunnige Axel Oxenstierna skapade en stark och utvecklad förvaltningsapparat som fungerat in i våra dagar (ehuru den i 1632 års regeringsform skapade armén avlivades 1999). Arvet efter stormaktstiden levde omedvetet kvar – "Du tronar på minnen från fornstora dar". Sverige levde kvar som regional stormakt baserad på naturtillgångar (trä och järnmalm), uppfinningsrikedom samt en utvecklad industri.

- Socialdemokratin s mångåriga politiska hegemoni.

Hjalmar Branting ska äras för att 1917 ha avstyrt en revolution i Sverige. Fram till Olof Palmes tid var socialdemokratin en samhällsutvecklande kraft, ehuru redan under Per Albin Hanssons era ett antal negativa åtgärder började skjönjas i form av att familjerna – till skillnad från industrin – socialiserades.

- Med Olof Palme utvecklades Sverige till den moraliska stormakten, som visste allt bäst (jämför Kenneth Kaunda ovan). Den tidigare inledda passiviseringen av svenskarna eskalade. Svensken förväntades inte ta några egna initiativ. "Från Unga Ö-

tio år sedan! "Du tronar på minnen...". Dessa storsvenska drömmar framträder särskilt då svensken utomlands skryter om sitt förträffliga samhälle.

- Den förvrängda svenska självbildningen i förening med "snällismen" har lett till att de politiskt korrekta tror att det inte finns några gränser för hur mycket bördor samhället kan ta på sig. Det är bara att stoppa in bankomatkortet i en vägg, någon annan har säkert fyllt upp kontot och i värsta fall går det ju att låna.

Därför räcker 15 000 nyproducerade bostäder för att täcka behovet för 120 000 nya invandrare per år (2009 var antalet 102 441 personer) enligt den politiskt korrekta matematiken. Den som ifrågasätter om inte bostäderna kommer att ta slut beskylls i bästa fall bara för att vara främlingsfientlig.

- Därmed är turen kommen till invandrarfrågan. Det finns egentligen inga invandrare, utan endast individer med olika drömmar, behov och förmågor. Detta gäller dock endast i teorin, för i praktiken har inom vissa grupper individualiteten ersatts av blind lydnad mot religiösa och världsliga ledare (klanhövdingar). I praktiken kan invandrarna indelas i fyra grupper:

Nader Helawi och facket



Bussfacket i Södertälje med dess kommunistiske ordförande Peter Boström försöker desperat bli av med Nader Helawi. Foto: Tommy Hansson

FREDAGEN DEN 23 APRIL hade Länstidningen i Södertälje ett stort reportage om Nader Helawi, en irakisk flykting som är andranamn på SD Södertäljes kandidatlista till fullmäktige. Senare samma dag kallades Nader och en annan SD-medlem med irakiskt ursprung, vilken i likhet med Nader är bussförare, upp till det lokala bussfacket för ett regelrätt förhör med lokala fackpampen Peter Boström.

Nader Helawi är en kristen kaldé från Irak. Han har upplevt Saddams Husseins blodbesudlade regim och därmed fått nog av politiskt förtryck. Därför vill han aktivt arbeta för Sverigedemokraterna. Nader har gjort sig känd som en mycket effektiv, låt vara stundom kontroversiell, ambassadör för Sverigedemokraternas budskap.

Bland Nader Helawis hjärtefrågor i övrigt märks motstånd mot islamsk fundamentalism och bevarande och stärkande av den traditionella familjens roll i samhället. Dessutom vill han skapa bättre förhållanden för trafikanter och anställda inom Södertäljes buss- trafik.

Vänsterextremisten Boström

Nader Helawis partipolitiska engagemang föll inte alls i god jord hos Peter Boström, ordförande för Kommunals klubb Södertäljebuss och med sina politiska rötter i det vänsterextrema Rättvisepartiet Socialisterna som förespråkar "den permanenta revolutionen".

Boström kan närmast ses som urtypen för den verklighetsfrämmande plakatvänsterns aktivister och har gjort flera fruktlösa försök att med sitt parti nå kommunfullmäktige i Södertälje.

Således uppkallades Nader jämte en yrkes- och partikollega till Boström samma dag som LT-artikeln var införd och fick sig då till livs en gruvlig verbal salva om hur "fascistiskt och rasistiskt" Sverigedemokraterna var. Nader måste välja; om han envisades med att vara med i SD skulle han uteslutas ur facket!

Kämpen Nader

Nu hör det till saken att Nader Helawi är en kämpe av renaste vatten som inte viker ner sig i första taget. Han, som inte ens Saddam rådde på, har inte för avsikt att låta sig tufas till av en vänsterfanatisk småpåve och misslyckad kommunalpolitiker på bussfacket i Södertälje. Han har dessutom rätten på sin sida.

I LT den 27/5 citerades Anders Sannerstedt, docent i statsveten-

skap, på följande sätt avseende fallet Nader Helawi:

"Man ska ha frihet att kandidera för vilket parti man vill. Facket kan inte censurera sina medlemmar ... Det spelar principiellt ingen roll vilket parti det är – man får tycka vad man vill politiskt."

Annika Öhrn, kanslichef på Kommunals förbunds kontor i Stockholm, citerades så här i samma LT-artikel:

"Vi kan inte tafsa på åsiktsfriheten. Enbart medlemskap i Sverigedemokraterna räcker inte för att utesluta någon ur Kommunal, det måste ske en handling som är oförenlig med våra stadgar."

Detta budskap förstärktes av Kommunals förbundschef Ylva Thörn, som i ett första-maj-tal i Södertälje apropå fallet Nader Helawi underströk att det råder åsiktsfrihet inom Kommunal och att ingen kan sparkas enbart på grund av partipolitisk tillhörighet.

Trakasserier

Sådana petitesser bekymrar inte en trotskistisk klasskämpe från det revolutionsglada 1970-talet som Peter Boström. Han fortsätter envisas med att försöka få Nader utesluten ur Kommunal, bland annat mot bakgrund av att Nader delat ut SD-Kuriren som Boström och hans revolutionsvänner menar sprider ett "rasistiskt" budskap.

Frågan kommer därför slutgiltigt att avgöras av Kommunals förbundsstyrelse. När detta skrivs i slutet på maj har något avgörande ännu ej skett. Under tiden fortsätter bussfackets trakasserier mot Helawi, som bland annat nekats delta i en facklig utbildning 26-27/5. Denna småsinthet upprör Nader Helawi, som fortsätter sin kamp för rätten att tillhöra facket.

Det kan vara av intresse att avslutningsvis citera ur det välkomstbrev Nader Helawi vid sitt inträde i Kommunal fick av förbundsbasen Ylva Thörn:

"Ditt medlemskap ger dig chansen till bättre arbetsvillkor och större inflytande, som medlem står du starkare på arbetsmarknaden och har ett skydd mot orättvisor och godtycke."

Föga anade väl Nader att de orättvisor och det godtycke han skulle ställas inför kom från den egna fackklubben! ■

Tommy Hansson
Chefredaktör





Den långsiktiga utvecklingen talar för SD!

I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna med 2,93 procent sin dittills största andel av väljarnas röster. Det räckte tyvärr inte till ett riksdagsinträde men bekräftade ändå den uppåtgående trend som kännetecknat partiet ända sedan dess bildande. Resultatet 2006 visade också på ytterligare en sak – att SD grovt underskattades i opinionsmätningarna.

OM VI STUDERAR Sverigedemokraternas noteringar i fem opinionsinstitut inför förra valet, får vi svart på vitt på att SD var föremål för en rätt uppseendeväckande underskattning.

Således noterades Demoskop (1,3), Skop (1,6), Novus (1,8), Synovate (1,9) samt Sifo (2,3) i september 2006 samtliga väljarstöd i procent som låg väsentligt under det som blev valresultatet i samma månad; 2,93 procent.

Ser man till den långsiktiga utvecklingen från april 2006 till dags dato beskriver de sju institutens diagramkurvor – förutom nämnda fem också United Minds och Sentio – sammantaget en i det närmaste diagonal kurvatur med Synovates 1,0 procent som lägst (april 2006) och Sentios 7,6 procent som högst (mars 2010).

Den logiska slutsatsen av detta är att den långsiktiga utvecklingen talar för Sverigedemokraterna.

Medias modell när det gäller att hantera SD:s resultat i opinionsmätningarna är välkänd vid det här laget. Går det bra är det locket på, går det sämre blir det stora rubriker. Ett typexempel på detta gavs i anslutning till Skops respektive United Minds mätningar i slutet av maj 2010. Det kan vara värt att här citera vad sajten Politiskt inkorrekt skriver om detta fenomen:

”Häromdagen kom Skop. Där SD sjönk från förra månadens rekordnotering på 5,0 till 2,9 procent. Massmedia jublade och Aftonbladet hade krigsrubriker om ’SD-raset’. Idag kom Aftonbladets egen mätning från United Minds där SD briljerar med 5,6 procent. Idag lyser SD-rubrikerna med sin frånvaro. Aftonbladet konstaterar endast, högst motvilligt får man förmoda, att SD blir vågmästare.”

De många etablerade kommentatorer som med skadeglädje noterade SD:s ”ras” förbigick vidare med tystnad det faktum, att Skop inte frågar vilket parti väljarna skulle rösta på om det vore val idag. I stället frågar man vilket parti man för tillfället föredrar i rikspolitiken.

Eftersom Sverigedemokraterna ännu inte finns på plats i riksdagen är partiet inte heller särskilt synligt på detta område, och det ligger nära till hands förmoda att detta influerar många av Skop tillfrågade personer att mot den bakgrunden favorisera ett riksdagsparti. Detta påpekades också av SD:s Erik Almqvist, då denne bereddes tillfälle att kommentera Skop-mätningen i Rapport.

Taktiken att mörka SD:s framgångar gick igen när TV4 den 27/5 på sin nätsajt redovisade Novus andra valbarometer för maj

månad. Huvudnyheten var att sossarna backade och att gapet mellan de båda blocken hade minskat till 2,2 procent – att SD hade vågmästareställning med sina 4,0 procent nämndes inte i nyhetstexten!



Erik Almqvist, riksdagskandidat och SDU-ordförande, påpekar att Skops upplägg influerar tillfrågade personer att favorisera ett parti som redan sitter i riksdagen.

Beträffande månaden maj 2010, då detta skrivs, är det vidare värt konstatera att SD noterades för 6,0 procent bland ungdomsväljarna (18–34 år) i en undersökning företagen av tidningen Metro i samarbete med YouGov. De tillfrågade rankade dessutom två av de sakfrågor som SD prioriterar – invandring samt lag och ordning – bland de viktigaste valfrågorna.

Efter det att Metro offentliggjort resultatet av denna undersökning följde så en intervjuserie med partiledarna – utom med Jimmie Åkes-

son! Det spelade tydligen ingen roll att SD i undersökningen var större än såväl Centerpartiet som Kristdemokraterna.

Sverigedemokraternas relativa valframgång med nästan tre procent av rösterna 2006 fick på allvar upp den svenska väljarkårens ögon för att en röst på detta parti inte med nödvändighet är en bortkastad röst; SD har faktiskt reella möjligheter att komma in i riksdagen. Det är sannolikt detta som avspeglar sig i efterkommande opinionsmätningar, där siffrorna från och med sommaren 2008 regelmässigt rört sig kring eller över det magiska fyraprocentstrecket. Därför kan det också sägas att SD 2010 är ett mer ”etablerat” parti än vad fallet var för fyra år sedan.

Trots detta finns troligen fortfarande anledning förmoda, att SD är underskattat i opinionsmätningarna. Det kan nog fortfarande förutsättas att icke så få av de av opinionsinstitut tillfrågade väljarna drar sig för att sjunga ut med att man stödjer SD, den så kallade skämmighetsfaktorn. Slutligen ska sägas att SD noterat 5,6 respektive 4,7 procent i United Minds och Novus junimätningar.

Tommy Hansson
Chefredaktör



Huvudkälla: www.status.se

Sentio Research – mars 2010

Hur skulle du rösta om det vore val idag?



Att Sverigedemokraterna får över sju procent i en opinionsmätning är ingenting ovanligt.

En ansvarsfull invandringspolitik

”Den ansvarslösa invandringpolitiken har gett upphov till stora kostnader, segregation, kriminalitet samt ökade motsättningar och är ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.”

Sverigedemokraterna kräver:

- Kraftigt begränsad asyl- och anhöriginvandring
- Stopp för islamiseringen av Sverige
- Skärpta krav för uppehållstillstånd och medborgarskap
- Ökat stöd till flyktinghjälp i närområdena

Jimmie Åkesson
Partiledare